

Dòng 1-38  
Nhà họ Vương

V1 Trăm năm trong cõi người ta,  
V2 Chũ tài, chũ mệnh, khéo là ghét nhau.  
V3 Trãi qua một cuộc bể dâu,  
V4 Những điều trông thấy mà đau đớn lòng;  
V5 Lạ gì bỉ sắc, tư phong,  
V6 Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen.  
V7 Cảo thơm lần giở trước đèn,  
V8 "Phong tình cổ lục" còn truyền sử xanh.  
V9 Rằng: năm Gia Tĩnh triều Minh,  
V10 Bốn phương phẳng lặng, hai Kinh vững vàng.  
V11 Có nhà viên ngoại họ Vương,  
V12 Gia tư nghĩ cũng thường thường bậc trung,  
V13 Một trai con thú rớt lòng,  
V14 Vương Quan là chủ, nổi dòng nho gia.  
V15 Đầu lòng hai ả tố nga,  
V16 Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân.  
V17 Mai cốt cách, tuyết tinh thần:  
V18 Một người một vẻ, mười phân vẹn mười.  
V19 Vân xem trang trọng khác vời,  
V20 Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang.  
V21 Hoa cười, ngọc thốt, đoan trang,  
V22 Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da.  
V23 Kiều càng sắc sảo mặn mà,  
V24 So bề tài sắc, lại là phần hơn.  
V25 Làn thu thủy, nét xuân sơn,  
V26 Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh  
V27 Một hai nghiêng nước nghiêng thành,  
V28 Sắc đành đòi một, tài đành họa hai.  
V29 Thông minh vốn sẵn tính trời,  
V30 Pha nghề thi họa, đủ mùi ca ngâm,  
V31 Cung, thương, lầu bạc ngũ âm,  
V32 Nghề riêng ăn đứt hồ cầm một trương.  
V33 Khúc nhà tay lựa nên chương,  
V34 Một thiên bạc mệnh lại càng não nhân.  
V35 Phong lưu rất mực hồng quần,  
V36 Xuân xanh xấp xỉ tới tuần cập kê

V37 Êm dềm trướng rũ màn che,  
V38 Tường đông ong bướm đi về mặc ai.

### Dòng 39-132

#### Viếng mộ Đạm Tiên

V39 Ngày xuân con én đưa thoi,  
V40 Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi  
V41 Cỏ non xanh tận chân trời,  
V42 Cành lê trắng điểm một vài bông hoa  
V43 Thanh minh trong tiết tháng ba,  
V44 Lễ là Tảo mộ, hội là Đạp thanh.  
V45 Gần xa nô nức yến anh,  
V46 Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân  
V47 Dập dìu tài tử giai nhân,  
V48 Ngựa xe như nước, áo quần như nêm.  
V49 Ngõn ngang gò đống kéo lên,  
V50 Thoi vàng vó rắc, tro tiền giấy bay  
V51 Tà tà bóng ngả về tây,  
V52 Chị em thơ thẩn dan tay ra về.  
V53 Bước lần theo ngọn tiểu khê,  
V54 Lần xem phong cảnh có bề thanh thanh  
V55 Nao nao dòng nước uốn quanh,  
V56 Dịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang  
V57 Sè sè nấm đất bên đường,  
V58 Dầu dầu ngọn cỏ, nửa vàng nửa xanh,  
V59 Rằng: "Sao trong tiết Thanh minh,  
V60 Mà đây hương khói vắng tanh thế mà?"  
V61 Vương Quan mới dẫn gần xa:  
V62 "Đạm Tiên nàng ấy xưa là ca nhi  
V63 "Nổi danh tài sắc một thì,  
V64 "Xôn xao ngoài cửa, hiếm gì yến anh.  
V65 "Phận hồng nhan có mong manh,  
V66 "Nửa chừng xuân, thoát gãy cành thiên hương  
V67 "Có người khách ở viễn phương,  
V68 "Xa nghe cũng nức tiếng nàng tìm chơi  
V69 "Thuyền tình vừa ghé đến nơi,  
V70 "Thì đà trâm gãy bình rơi bao giờ!  
V71 "Buồng không lạnh ngắt như tờ,

V72 "Dấu xe ngựa đã rêu lò mờ xanh  
V73 "Khóc than khôn xiết sự tình,  
V74 "Khéo vô duyên bấy là mình với ta!  
V75 "Đã không duyên trước chằng mà,  
V76 "Thì chi chút ước gọi là duyên sau,  
V77 "Sấm sanh nếp tử, xe châu,  
V78 "Vùi nông một nắm, mặc dầu cỏ hoa,  
V79 "Trải bao thỏ lặn, ác tà,  
V80 "Ấy mờ vô chủ, ai mà viếng thăm!"  
V81 Lòng đâu sẵn món thương tâm  
V82 Thoạt nghe Kiều đã đầm đầm châu sa:  
V83 "Đau đớn thay, phận đàn bà!  
V84 "Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung  
V85 "Phũ phàng chi bấy Hoá công!  
V86 "Ngày xanh mòn mỏi, má hồng phôi pha  
V87 "Sống làm vợ khắp người ta  
V88 "Hại thay! Thác xuống làm ma không chồng!  
V89 "Nào người phượng chạ, loạn chung,  
V90 "Nào người tích lục, tham hồng là ai?  
V91 "Đã không kẻ đoái, người hoài,  
V92 "Sẵn đây ta kiếm một vài nén hương  
V93 "Gọi là gặp gỡ giữa đường,  
V94 "Họa là người dưới tuổi vàng biết cho."  
V95 Lâm râm khẩn khứa nhỏ to  
V96 Sụp ngồi, đặt cỏ trước mờ, bước ra.  
V97 Một vùng cỏ áy, bóng tà,  
V98 Gió hiu hiu thổi một và bông lau.  
V99 Rút trâm sẵn giắt mái đầu  
V100 Vạch da cây, vịnh bốn câu ba vắn  
V101 Lại càng mê mẩn tâm thần,  
V102 Lại càng đứng lạng tàn ngàn chẳng ra  
V103 Lại càng ủ dột nét hoa  
V104 Sầu tuôn đứt nối, chân sa vắn dài!  
V105 Vân rằng: "Chị cũng nực cười,  
V106 "Khéo dư nước mắt, khóc người đời xưa!"  
V107 Rằng: "Hồng nhan tự nghìn xưa,  
V108 "Cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu  
V109 "Nỗi niềm tưởng đến mà đau,  
V110 "Thấy người nằm đó, biết sau thế nào?"

V111 Quan rằng: "Chị nói hay sao,  
V112 "Một lời là một vận vào khó nghe!  
V113 "Ở đây âm khí nặng nề,  
V114 "Bóng chiều đã ngả, dặm về còn xa."  
V115 Kiêu rằng: "Những đấng tài hoa,  
V116 "Thác là thể phách, còn là tinh anh  
V117 "Dễ hay tình lại gặp tình,  
V118 "Chờ xem, ắt thấy hiển linh bây giờ."  
V119 Một lời nói chưa kịp thưa,  
V120 Phút đâu trận gió cuốn cờ đến ngay,  
V121 ào ào đổ lộc, rung cây,  
V122 Ở trong đường có hương bay ít nhiều  
V123 Đè chùng ngọn gió lần theo,  
V124 Dấu giày từng bước in rêu rành rành  
V125 Mặt nhìn, ai nấy đều kinh,  
V126 Nàng rằng: "Này thực tinh thành chẳng xa  
V127 "Hữu tình ta lại gặp ta,  
V128 "Chớ nề u hiển, mới là chị em."  
V129 Đã lòng hiển hiện cho xem,  
V130 Tạ lòng, nàng lại nối thêm vài lời  
V131 Lòng thơ lai láng bồi hồi,  
V132 Gốc cây, lại vạch một bài cổ thi

### Dòng 133-170

#### Buổi sơ giao giữa Kim Trọng & Kiều

V133 Dừng dằng nửa ở nửa về,  
V134 Nhạc vàng đâu đã tiếng nghe gần gần  
V135 Trông chùng thấy một văn nhân  
V136 Lỏng buông tay khấu, bước lần dặm băng.  
V137 Đè huề lưng túi gió trăng,  
V138 Sau lưng theo một vài thằng con con.  
V139 Tuyết in sắc ngựa câu dòn,  
V140 Cỏ pha mùi áo nhuộm non da trời.  
V141 Nẻo xa mới tỏ mặt người,  
V142 Khách đà xuống ngựa, tới nơi tư tình  
V143 Hải văn lần bước dặm xanh,  
V144 Một vùng như thể cây quỳnh, cành giao  
V145 Chàng Vương quen mặt ra chào

V146 Hai Kiều e lệ nép vào dưới hoa.  
V147 Nguyên người quanh quất đâu xa,  
V148 Họ Kim tên Trọng vốn nhà trâm anh.  
V149 Nền phú hậu, bậc tài danh,  
V150 Văn chương nét đất, thông minh tính trời  
V151 Phong tư tài mạo tuyệt vời,  
V152 Vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa  
V153 Chung quanh vẫn đất nước nhà,  
V154 Với Vương Quan trước vẫn là đồng thân.  
V155 Trộm nghe thơm nức hương lân,  
V156 Một nền Đồng tước, khoá xuân hai Kiều.  
V157 Nước non cách mấy buồng thù,  
V158 Những là trộm dấu, thâm yêu chốc mòng.  
V159 May thay giải cấu tương phùng,  
V160 Gặp tuần đố lá thoả lòng tìm hoa.  
V161 Bóng hồng nhác thấy nẻo xa,  
V162 Xuân lan, thu cúc, mạn mà cả hai  
V163 Người quốc sắc, kẻ thiên tài,  
V164 Tình trong như đã, mặt ngoài còn e.  
V165 Chập chờn cơn tỉnh, cơn mê,  
V166 Rõn ngời chẳng tiện, dứt về chĩn khôn.  
V167 Bóng tà như giục cơn buồn  
V168 Khách đà lên ngựa, người còn ghé theo  
V169 Dưới dòng nước chảy trong veo,  
V170 Bên cầu tơ liễu bóng chiều thướt tha.

## Dòng 171-242

### Báo mộng

V171 Kiều từ trở gót trướng hoa  
V172 Mặt trời gác núi chiêm đà thu không  
V173 Gương Nga chênh chếch dòm song  
V174 Vàng gieo ngấn nước, cây lồng bóng sân  
V175 Hải đường lả ngọn đông lân,  
V176 Giọt sương gieo nặng, cảnh xuân là đà  
V177 Một mình lạng ngắm bóng Nga  
V178 Rộn đường gần với nỗi xa bởi bởi:  
V179 "Người mà đến thế thì thôi,  
V180 "Đời phồn hoa cũng là đời bỏ đi

V181 "Người đâu gặp gỡ làm chi,  
V182 Trăm năm biết có duyên gì hay không?"  
V183 Ngón ngang trăm mối tơ lòng,  
V184 Nên câu tuyệt diệu ngụ trong tính tình  
V185 Chên chên bóng nguyệt xế màn  
V186 Tựa ngồi bên triện, một mình thiu thiu.  
V187 Thoắt đâu thấy một tiểu kiều,  
V188 Có chiều phong vận, có chiều thanh tân  
V189 Sương in mặt, tuyết pha thân,  
V190 Sen vàng lãng đãng, như gần như xa  
V191 Rước màng, đón hỏi dò la:  
V192 "Đào nguyên lạc lối đâu mà đến đây?  
V193 Thưa rằng: "Thanh khí, xưa nay,  
V194 "Mới cùng nhau lúc ban ngày đã quên?  
V195 "Hàn gia ở mái tây thiên,  
V196 "Dưới dòng nước chảy, bên trên có cầu  
V197 "Mấy lòng hạ cố đến nhau,  
V198 "Mấy lời hạ tú ném châu gieo vàng.  
V199 "Vâng trình hội chủ xem tường,  
V200 "Mà xem trong sổ đoạn trường có tên  
V201 "Âu đành quả kiếp nhân duyên,  
V202 "Cũng người một hội, một thuyền đâu xa!  
V203 "Này mười bài mới, mới ra,  
V204 "Câu thần lại mượn bút hoa vẽ vờ."  
V205 Kiều vâng lĩnh ý đề bài,  
V206 Tay tiên một vẫy, đủ mười khúc ngâm  
V207 Xem thơ nức nở khen thầm:  
V208 "Giá đành tú khẩu, cảm lân, khác thường!  
V209 "Ví đem vào tập đoạn trường,  
V210 "Thì treo giải nhất, chi nhường cho ai!"  
V211 Thềm hoa khách đã trở hài,  
V212 Nàng còn cầm lại một hai tự tình  
V213 Gió đâu sịch bức màn màn,  
V214 Tỉnh ra mới biết rằng mình chiêm bao  
V215 Trông theo nào thấy đâu nào,  
V216 Hương thừa đường hãy ra vào đâu đây!  
V217 Một mình lưỡng lự canh chày,  
V218 Đường xa, nghĩ nổi sau này mà kinh  
V219 Hoa trôi, bèo dạt, đã đành,

V220 Biết duyên mình, biết phận mình thế thôi!  
V221 Nỗi riêng lóp lóp sóng gòi,  
V222 Nghĩ đòi cơn, lại sứt sùi đòi cơn  
V223 Giọng Kiều rền rĩ trướng loan,  
V224 Nhà huyên chột tỉnh, hỏi: "Còn có gì?"  
V225 "Cớ sao trần trọc canh khuya,  
V226 "Màu hoa lê hây dầm dề giọt mưa?"  
V227 Thừa rằng: "Chút phận gây thơ,  
V228 "Dưỡng sinh đòi nợ tóc tơ chưa đền  
V229 "Buổi ngày chơi mả Đạm Tiên,  
V230 "Nhấp đi, thoát thấy ứng liền chiêm bao  
V231 "Đoạn trường là số thế nào?  
V232 "Bài ra thế ấy, vịnh vào thế kia  
V233 "Cứ trong mộng triệu mà suy  
V234 Phận con thôi có ra gì mai sau!"  
V235 Dạy rằng: "Mộng triệu cú đâu?  
V236 "Bỗng không mua nào chuốc sầu, nghĩ nao!"  
V237 Vâng lời khuyên giải thấp cao  
V238 Chưa xong điều nghĩ, đã đào mạch Tương  
V239 Ngoài song thả thẻ oanh vàng  
V240 Nách tường bóng liễu bay sang láng giềng  
V241 Hiên tà gác bóng nghiêng nghiêng  
V242 Nỗi riêng, riêng chạnh tác riêng một mình.

## Dòng 243-524

### Lời nguyện ước

V243 Cho hay là giống hữu tình  
V244 Đố ai gỡ mối tơ mảnh cho xong  
V245 Chàng Kim từ lại thư-song  
V246 Nỗi nằng canh cánh bên lòng biếng khuây  
V247 Sầu đong càng khắc càng đầy,  
V248 Ba thu dọn lại một ngày dài ghê!  
V249 Mây tần khóa kín song the  
V250 Bụi hồng lẻo đẻo đi về chiêm bao  
V251 Tuần trăng khuyết, đĩa dầu hao,  
V252 Mặt mơ tưởng mặt, lòng ngao ngán lòng.  
V253 Bồng vãn hơi lạnh như đồng  
V254 Trúc se ngọn thỏ, tơ trùng phím loan



V255                   Mành tương phơn phớt gió đàn  
V256                   Hương gậy mùi nhớ, trà khan giọng tình:  
V257                   "Ví chẳng duyên nợ ba sinh,  
V258                   "Làm chi những thói khuynh thành trêu người?"  
V259                   Bâng khuâng nhớ cảnh, nhớ người,  
V260                   Nhớ nơi kỳ ngộ vội dời chân đi  
V261                   Một vùng cỏ mọc xanh rì,  
V262                   Nước ngâm trong vắt, thấy gì nữa đâu!  
V263                   Gió chiều như gọi cơn sầu  
V264                   Vi-lô hiu hắt như màu khơi trêu  
V265                   Nghề riêng nhớ ít, tưởng nhiều,  
V266                   Xăm xăm đê nẻo Lam kiều dần sang  
V267                   Thâm nghiêm, kín cổng, cao tường,  
V268                   Cạn dòng lá thắm; dứt đường chim xanh.  
V269                   Lơ thơ tơ liễu buông mành  
V270                   Con oanh học nói trên cành miả mai  
V271                   Mấy lần cửa đóng then cài  
V272                   Đầy thềm hoa rụng, biết người ở đâu?  
V273                   Tàn ngàn đứng suốt giờ lâu  
V274                   Dạo quanh chợt thấy mái sau có nhà  
V275                   Là nhà Ngô Việt thương gia,  
V276                   Buồng không để đó, người xa chưa về  
V277                   Lấy điều du học hỏi thuê  
V278                   Túi đàn, cặp sách, đề huề dọn sang  
V279                   Cỏ cây, cỏ đá sẵn sàng  
V280                   Có hiên Lâm thúy, nét vàng chưa phai.  
V281                   Mằng thềm chốn ấy chữ bài  
V282                   Ba sinh âu hẩn duyên Trời chi đây!  
V283                   Song hồ nửa khép cánh mây  
V284                   Tường đông ghé mắt ngày ngày hàng trông  
V285                   Tác gang đồng tỏa nguyên phong  
V286                   Tịt mù nào thấy bóng hồng vào ra  
V287                   Nhận từ quán khách lân la,  
V288                   Tuần trăng thắm thoát nay đà thêm hai  
V289                   Cách tường phải buổi êm trời,  
V290                   Dưới đào đường có bóng người thướt tha  
V291                   Buồng cầm, xóc áo, vội ra,  
V292                   Hương còn thơm nức, người đà vắng tanh  
V293                   Lần theo tường gấm dạo quanh



V294 Trên đào nhác thấy một cành kim thoa  
V295 Giơ tay với lấy về nhà:  
V296 "Này trong khuê các, đâu mà đến đây?  
V297 "Gẫm âu người ấy, báu này  
V298 "Chẳng duyên chưa dễ vào tay ai cầm!"  
V299 Liên tay ngắm nghĩa biếng nằm  
V300 Hãy còn thoang thoảng hương trầm chưa phai.  
V301 Tan sương đã thấy bóng người  
V302 Quanh tường ra ý tìm tòi ngẩn ngơ  
V303 Sinh đà có ý đợi chờ,  
V304 Cách tường lên tiếng xa đưa ướm lòng:  
V305 "Thoa này bắt được hư không,  
V306 "Biết đâu Hợp phố mà mong châu về?"  
V307 Tiếng Kiều nghe lọt bên kia:  
V308 "Ơn lòng quân tử sá gì cửa rơi,  
V309 "Chiếc thoa nào của mấy mươi,  
V310 "Mà lòng trọng nghĩa, khinh tài xiết bao!"  
V311 Sinh rằng: "Lân lý ra vào,  
V312 "Gần đây nào phải người nào xa xôi  
V313 "Được rày nhờ chút thơm rơi  
V314 "Kể đà thiếu nảo lòng người bấy nay!  
V315 "Bấy lâu mới được một ngày  
V316 "Dừng chân gạn chút niềm tây gọi là."  
V317 Vội về thêm lấy của nhà,  
V318 Xuyên vàng đôi chiếc, khăn là một vuông  
V319 Bạc mây đón bước ngọn tường,  
V320 Phải người hôm nọ rõ ràng chẳng nhe!  
V321 Sượng sùng giữ ý rụt rè  
V322 Kẻ nhìn rõ mặt, người e cúi đầu  
V323 Rằng: "Từ ngẫu nhĩ gặp nhau,  
V324 "Thầm trông, trộm nhớ, bấy lâu đã chồn  
V325 "Xương mai tính đã rủ mòn  
V326 "Lần lừa ai biết hãy còn hôm nay!  
V327 "Tháng tròn như gửi cung mây  
V328 "Trần trần một phận áp cây đã liêu!  
V329 "Tiện đây xin một hai điều,  
V330 "Đài gương soi đến dấu bèo cho chẳng!"  
V331 Ngần ngừng nằng mới thưa rằng:  
V332 "Thói nhà băng tuyết, chất hàng phỉ phong

V333 "Dầu khi lá thắm chỉ hồng  
V334 "Nên chằng thì cũng tại lòng mẹ cha  
V335 "Nặng lòng xót liễu vì hoa  
V336 "Trẻ thơ đã biết đâu mà dám thừa!"  
V337 Sinh rằng: "Rày gió, mai mưa  
V338 "Ngày xuân đã dễ tình cò mấy khi!  
V339 "Dầu chằng xét tấm tình si  
V340 "Thiệt đây mà có ích gì đến ai?  
V341 "Chút chi gấn bó một hai  
V342 "Cho đành rồi sẽ liệu bài mối manh  
V343 "Khuôn thiêng dầu phụ tấc thành  
V344 "Cũng liều bỏ quá xuân xanh một đời  
V345 "Lượng xuân dầu quyết hẹp hòi  
V346 "Công đeo đuổi chẳng thiệt thòi lắm ru!"  
V347 Lặng nghe lời nói như ru  
V348 Chiều xuân dễ khiến, nét thu ngại ngừng  
V349 Rằng: "Trong buổi mới lạ lòng,  
V350 Nể lòng có lẽ cảm lòng cho đang!  
V351 "Đã lòng quân tử đa mang  
V352 "Một lời vâng tạc đá vàng thủy chung."  
V353 Được lời như cởi tấm lòng  
V354 Giở kim thoa với khăn hồng trao tay  
V355 Rằng: "Trăm năm cũng từ đây,  
V356 "Của tin, gọi một chút này làm ghi."  
V357 Sẵn tay khăn gấm, quạt quì,  
V358 Với cành thoa ấy tức thì đổi trao  
V359 Một lời gấn bó tất giao  
V360 Mái sau dường có xôn xao tiếng người  
V361 Vội vàng lá rụng hoa rơi  
V362 Chàng về viện sách, nàng dời lầu trang  
V363 Từ phen đá biết tuổi vàng  
V364 Tình càng thắm thía dạ càng ngẩn ngơ  
V365 Sông Tương một dải nông sờ  
V366 Bên trông đầu nọ, bên chờ cuối kia  
V367 Một tường tuyết trở sương che  
V368 Tin xuân đâu dễ đi về cho năng  
V369 Lần lần ngày gió đêm trăng  
V370 Thừa hồng, rậm lục, đã chùng xuân qua  
V371 Ngày vừa sinh nhựt ngoại gia,

V372 Trên hai đường, dưới nữa là hai em  
V373 Tung bùng sấm sủa áo xiêm  
V374 Biện dâng một lễ xa đem tấc thành  
V375 Nhà lan thanh vắng một mình  
V376 Ngẫm cơn hội ngộ đã đành hôm nay  
V377 Thì trân thúc thúc sẵn bày  
V378 Gót sen thoản thoắt dạo ngay mái tường  
V379 Cách hoa sẽ đặng tiếng vàng  
V380 Dưới hoa đã thấy có chàng đứng trông  
V381 "Trách lòng hờ hững với lòng  
V382 "Lửa hương chốc để lạnh lòng bấy lâu  
V383 "Những là đắp nhớ đổi sầu  
V384 "Tuyết sương nhuộm nửa mái đầu hoa râm."  
V385 Nàng rằng: "Gió bắt mưa cầm,  
V386 "Đã cam tộ với tri âm bấy chầy  
V387 "Vắng nhà được buổi hôm nay  
V388 "Lấy lòng gọi chút ra đây tạ lòng."  
V389 Lân theo núi giả đi vòng,  
V390 Cuối tường dường có nẻo thông mới rào;  
V391 Xấn tay mở khoá động đào,  
V392 Rẽ mây trong tỏ lối vào thiên thai.  
V393 Mặt nhìn mặt, càng thêm tươi  
V394 Bên lời vạ phúc, bên lời hàn huyên  
V395 Sánh vai về chốn thủ hiên  
V396 Góp lời phong nguyệt, nặng nguyên non sông  
V397 Trên yên bút giá thi đồng  
V398 Đạm thanh một bức tranh tùng treo lên  
V399 Phong sương được vẻ thiên nhiên  
V400 Mặt khen nét bút càng nhìn càng tươi  
V401 Sinh rằng: "Phác họa vừa rồi  
V402 "Phẩm đề xin một vài lời thêm hoa."  
V403 Tay tiên gió tấp mưa sa,  
V404 Khoảng trên, dùng bút thảo và bốn câu  
V405 Khen: "Tài nhả ngọc phun châu,  
V406 "Nàng Ban, ả Tạ cũng đâu thế vầy!  
V407 "Kiếp tu xưa ví chưa dày,  
V408 "Phúc nào nhắc được giá này cho ngang!"  
V409 Nàng rằng: "Trộm liếc dung quang,  
V410 "Chẳng sân ngọc bội thời phường kim môn

V411 "Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn  
V412 "Khuôn xanh biết có vuông tròn mà hay?  
V413 "Nhớ từ năm hãy thơ ngây,  
V414 "Có người tướng sĩ đoán ngay một lời:  
V415 "Anh hoa phát tiết ra ngoài  
V416 "Nghìn thu bạc mệnh một đời tài hoa  
V417 "Trông người lại nghĩ đến ta  
V418 "Một dầy, hai mỏng, biết là có nên?"  
V419 Sinh rằng: "Giải cấu là duyên,  
V420 "Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều  
V421 "Ví dầu giải kết đến điều  
V422 "Thì đem vàng đá mà liều với thân."  
V423 Đủ điều trung khúc ân cần  
V424 Lòng xuân phơi phới, chén xuân tàng tàng  
V425 Ngày vui ngắn chẳng đầy gang  
V426 Trông ra ác đã ngậm gương non đoài  
V427 Vắng nhà chẳng tiện ngồi dai  
V428 Giã chàng, nàng mới kịp dời song sa  
V429 Đến nhà vừa thấy tin nhà  
V430 Hai thân còn giở tiệc hoa chưa về  
V431 Cửa ngoài vội rủ rèm the  
V432 Xăm xăm băng lối vườn khuya một mình  
V433 Nhật thừa gương giọt đầu cành  
V434 Ngọn đèn trông lọt trướng huỳnh hắt hiu  
V435 Sinh vừa tựa án thiu thiu  
V436 Giở chiều như tỉnh, giở chiều như mê  
V437 Tiếng sen sẽ động giấc hòe  
V438 Bóng trăng đã xế hoa lê lại gần  
V439 Bâng khuâng đỉnh Giáp non Thần  
V440 Còn ngờ giấc mộng đêm xuân mơ màng  
V441 Nàng rằng: "Khoảng vắng đêm trường,  
V442 "Vi hoa nên phải đánh đường tìm hoa  
V443 "Bây giờ rõ mặt đôi ta  
V444 "Biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao?"  
V445 Vội màng làm lễ rước vào  
V446 Đài sen nổi sấp, song đào thêm hương  
V447 Tiên thè cùng thảo một trường  
V448 Tóc mây một món, dao vàng chia đôi  
V449 Vàng trắng vàng vạc giữa trời

V450 Đính ninh hai miệng một lời song song  
V451 Tóc tơ căn vụn tắc lòng  
V452 Trăm năm tạc một chữ đồng đến xương  
V453 Chén hà sánh giọng quỳnh tương  
V454 Dải là hương lộn bình gương bóng lòng  
V455 Sinh rằng: "Gió mát trăng trong  
V456 "Bấy lâu nay một chút lòng chưa cam;  
V457 "Chày sương chưa nên cầu Lam  
V458 "Sợ lân khân quá ra sòm sỡ chẳng?"  
V459 Nàng rằng: " Hồng điệp, xích thằng  
V460 "Một lời cũng đã tiếng rằng tương tri  
V461 "Đừng điều nguyệt nọ hoa kia  
V462 "Ngoài ra ai lại tiếc gì với ai."  
V463 Rằng: "Nghe nổi tiếng Cầm đài  
V464 "Nước non luống những lắng tai Chung Kỳ"  
V465 Thưa rằng: "Tiện kỹ sá chi!  
V466 "Đã lòng dạy đến, dạy thì phải vâng."  
V467 Hiên sau treo sẵn cầm trang  
V468 Vội vàng sinh đã tay nâng ngang mảy  
V469 Nàng rằng: "Nghề mọn riêng tay  
V470 "Làm chi cho bận lòng này lắm thân?"  
V471 So đàn dây vũ dây văn  
V472 Bốn dây to nhỏ theo vần cung thương  
V473 Khúc đầu Hán, Sở chiến trường  
V474 Nghe ra tiếng sắt tiếng vàng chen nhau  
V475 Khúc đầu Tư Mã Phụng cầu  
V476 Nghe ra như oán như sầu phải chẳng?  
V477 Kê Khang này khúc Quảng Lăng  
V478 Một rằng Lưu thủy, hai rằng Hành vân  
V479 Quá quan này khúc Chiêu quân  
V480 Nửa phần luyện chúa, nửa phần tư gia  
V481 Trong như tiếng hạc bay qua  
V482 Đục như nước suối mới xa nửa vời  
V483 Tiếng khoan như gió thoảng ngoài,  
V484 Tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa  
V485 Ngọn đèn khi tỏ khi mờ  
V486 Khiến người ngồi đó cũng ngỡ ngần sầu  
V487 Khi tựa gối, khi cúi đầu  
V488 Khi vò chín khúc, khi chau đôi mày

V489                   Rằng: "Hay thì thật là hay,  
V490                   "Nghe ra ngậm đắng, nuốt cay thế nào!  
V491                   "So chi những bậc tiêu tao  
V492                   "Dột lòng mình cũng nao nao lòng người"  
V493                   Rằng: "Quen mất nét đi rồi  
V494                   "Tẻ vui thôi cũng tính trời biết sao!  
V495                   "Lời vàng vâng linh ý cao,  
V496                   "Họa dần dần bớt chút nào được không."  
V497                   Hoa hương càng tỏ thức hồng  
V498                   Đầu mày, cuối mắt, càng nồng tấm yêu  
V499                   Sóng tình dường đã xiêu xiêu  
V500                   Xem trong âu yếm có chiều lả lơi  
V501                   Thưa rằng: "Đừng lấy làm chơi,  
V502                   "Để cho thừa hết một lời đã nao!  
V503                   "Về chi một đóa yêu đào  
V504                   "Vườn hồng chi dám ngăn rào chim xanh  
V505                   "Đã cho vào bậc bố kinh  
V506                   "Đạo tông phu, lấy chữ trinh làm đầu  
V507                   "Ra tuồng trên Bộc trong dâu  
V508                   "Thì con người ấy ai cầu làm chi!  
V509                   "Phải điều ăn xối ở thì  
V510                   "Tiết trăm năm, nỡ bỏ đi một ngày!  
V511                   "Ngẫm duyên kỳ ngộ xưa nay  
V512                   "Lúa đôi ai lại đẹp tày Thôi, Trương  
V513                   "Mây mưa đánh đổ đá vàng  
V514                   "Quá chiều nên đã chán chường yến anh  
V515                   "Trong khi chấp cánh liền cành  
V516                   "Mà lòng rẻ rúng đã đành một bên!  
V517                   "Mái tây để lạnh hương nguyên,  
V518                   "Cho duyên đầm thắm ra duyên bề bàng  
V519                   "Gieo thoi trước chẳng giữ giàng  
V520                   "Để sau nên thẹn cùng chàng bởi ai?  
V521                   "Vội chi ép liễu hoa nài  
V522                   "Còn thân còn một đèn bời có khi."  
V523                   Thấy lời đoan chính dễ nghe  
V524                   Chàng càng thêm nể, thêm vì mười phân.

**Dòng 525-568**

**Chia tay với Kim Trọng**

V525                   Bóng tàn vừa lạt vẻ ngân  
V526                   Tin đâu đã thấy cửa ngăn gọi vào  
V527                   Nàng thì vội trở buồng thêu  
V528                   Sinh thì dạo gót sân đào vội ra  
V529                   Cửa sài vừa ngỏ then hoa  
V530                   Gia đồng vào gởi thư nhà mới sang  
V531                   Đem tin thúc phụ từ đường  
V532                   Bơ vợ lữ thấn tha phương đề huề  
V533                   Liêu dương cách trở sơn Khê  
V534                   Xuân đường kíp gọi Sinh về hộ tang  
V535                   Mảng tin xiết nỗi kinh hoàng  
V536                   Bằng mình lên trước đài trang tự tình  
V537                   Gót đâu mọi nỗi đình ninh  
V538                   Nỗi nhà tang tóc, nỗi mình xa xôi:  
V539                   "Sự đâu chưa kịp đôi hồi,  
V540                   "Duyên đâu chưa kịp một lời trao tở  
V541                   "Trăng thề còn đó tro tro  
V542                   "Dám xa xôi mặt, mà thừa thốt lòng  
V543                   "Ngoài nghìn dặm chốc ba đông  
V544                   "Mối sầu khi gỡ cho xong còn chầy!  
V545                   "Gìn vàng giữ ngọc cho hay  
V546                   "Cho đành lòng kẻ chùn mây cuối trời."  
V547                   Tai nghe ruột rối bởi bởi  
V548                   Ngập ngừng nàng mới giải lời trước sau:  
V549                   "Ông tở gàn quải chi nhau  
V550                   "Chưa vui sum họp đã sầu chia phôi!  
V551                   "Cùng nhau trót đã nặng lời  
V552                   "Dẫu thay mái tóc, dám rời lòng tở!  
V553                   "Quản bao tháng đợi năm chờ  
V554                   "Nghĩ người ăn gió nằm mưa xót thầm  
V555                   "Đã nguyện hai chữ đồng tâm  
V556                   "Trăm năm thề chẳng ôm cầm thuyền ai  
V557                   "Còn non, còn nước, còn dài,  
V558                   "Còn về, còn nhớ đến người hôm nay."  
V559                   Dùng dằng chưa nỡ rời tay  
V560                   Vàng đông trông đã đứng ngay mái nhà  
V561                   Ngại ngừng một bước một xa  
V562                   Một lời trân trọng, châu sa mấy hàng



V563 Buộc yên, quảy gánh, vội vàng  
V564 Mối sầu xẻ nửa, bước đường chia hai  
V565 Buồn trông phong cảnh quê người  
V566 Đầu cành quỳên nhật, cuối trời nhận thừa  
V567 Nào người cũ gió tuàn mưa  
V568 Một ngày nặng gánh tương tư một ngày.

## Dòng 569-910

### Sự hy sinh của Kiều

V569 Nàng còn đứng tựa hiên tây  
V570 Chín hồi vấn vít như vầy mối tơ  
V571 Trông chừng khói ngát song thưa  
V572 Hoa trôi giạt thắm, liễu xơ xác vàng  
V573 Tần ngần dạo ngót lầu trang  
V574 Một đoàn mành thọ ngoại hương mới về  
V575 Hàn huyên chưa kịp dãi dề  
V576 Sai nha bỗng thấy bốn bề xôn xao:  
V577 Người nách thước, kẻ tay đao,  
V578 Đầu trâu, mặt ngựa, ào ào như sôi  
V579 Già giang một lão một trai  
V580 Một dây vô lại buộc hai thâm tình  
V581 Đây nhà vang tiếng ruồi xanh  
V582 Rụng rời khung cử, tan tành gói may.  
V583 Đồ tế nhuyễn, cửa riêng tây  
V584 Sạch sành sanh vét cho đầy túi tham  
V585 Điều đâu ai buộc ai làm?  
V586 Này ai đan đập, giặt giùm bỗng dưng?  
V587 Hỏi ra sau mới biết rằng:  
V588 Phải tên xung xuất tại thành bán tơ.  
V589 Một nhà hoảng hốt, ngẩn ngơ  
V590 Tiếng oan dậy đất, án ngò loà mây  
V591 Hạ tù van lạy suốt ngày,  
V592 Điếc tai lân tuất, phũ tay tời tàn  
V593 Giường cao rút ngược dây oan,  
V594 Dầu là đá cũng nát gan lọ người!  
V595 Mặt trông đau đớn rụng rời  
V596 Oan này còn một kêu Trời nhưng xa  
V597 Một ngày lạ thói sai nha

V598           Làm cho khóc hại chẳng qua vì tiền  
V599                   Sao cho cốt nhục vẹn tuyền  
V600           Trong khi ngộ biến từng quyền biết sao?  
V601                   Duyệt hội ngộ, đúc cù lao  
V602           Bên tình, bên hiếu, bên nào nặng hơn?  
V603                   Để lời thệ hải minh sơn  
V604           Làm con trước phải đền ơn sinh thành  
V605                   Quyết tình, nàng mới hạ tình:  
V606           "Dễ cho dễ thiếp bán mình chuộc cha!"  
V607                   Họ Chung có kẻ lại già,  
V608           Cũng trong nha dịch, lại là tù tâm;  
V609                   Thấy nàng hiếu trọng tình thâm  
V610           Vì nàng, nghĩ cũng thương thâm xót vay  
V611                   Tính bài lót đó luôn đây  
V612           Có ba trăm lạng, việc này mới xuôi  
V613                   Hãy về tạm phó giam ngoài  
V614           Dặn nàng qui liệu trong đôi ba ngày  
V615                   Thương lòng con trẻ thơ ngây  
V616           Gặp cơn vạ gió, tai bay bất kỳ!  
V617                   Đau lòng tử biệt sinh ly  
V618           Thân còn chẳng tiếc, tiếc gì đến duyên!  
V619                   Hạt mưa sá nghĩ phận hèn  
V620           Liệu đem tác cỏ quyết đền ba xuân  
V621                   Sự lòng ngỏ với băng nhân  
V622           Tin sương đồn đại, xa gần xôn xao  
V623                   Gần miền có một mục nào  
V624           Đưa người viễn khách tìm vào vấn danh  
V625                   Hỏi tên rằng: "Mã Giám Sinh;"  
V626           Hỏi quê, rằng: "Huyện Lâm Thanh cũng gần"  
V627                   Quá niên trạc ngoại tứ tuần,  
V628           Mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao  
V629                   Trước thầy, sau tớ, xôn xao  
V630           Nhà bằng đưa mối, rước vào lầu trang  
V631                   Ghế trên ngồi tót sỗ sàng;  
V632           Buồng trong mối đã giục nàng kíp ra  
V633                   Nỗi mình thêm tức nỗi nhà  
V634           Thềm hoa một bước, lệ hoa mấy hàng  
V635                   Ngại ngừng đín gió e sương  
V636           Ngừng hoa bóng thẹn, trông gương mặt dày

V637 Mối càng vén tóc bắt tay  
V638 Nét buồn như cúc, điệu gầy như mai  
V639 Đắn đo cân sắc cân tài  
V640 Ép cung cầm nguyệt, thủ bài quạt thơ  
V641 Mặn nồng một vẻ một ưa  
V642 Bằng lòng khách mới tùy cơ dặt diu  
V643 Rằng: "Mua ngọc đến Lam kiều,  
V644 "Sinh nghi, xin dạy bao nhiêu cho tường."  
V645 Mối rằng: "Đáng giá nghìn vàng,  
V646 "Dớp nhà nhờ lượng người thương dám nài!"  
V647 Cò kè bớt một thêm hai  
V648 Giờ lân ngã giá vàng ngoài bốn trăm  
V649 Một lời thuyền đã êm giằm  
V650 Hãy đưa cánh thiệp trước cầm làm ghi  
V651 Định ngày nạp thái vu qui  
V652 Tiền lưng đã có, việc gì chẳng xong!  
V653 Một lời cậy với Chung công,  
V654 Khất từ tạm lĩnh Vương ông về nhà  
V655 Thương tình con trẻ cha già  
V656 Nhìn nàng, ông những máu sa, ruột đau  
V657 "Nuôi con những ước về sau  
V658 "Trao tơ phải lúa, gieo cầu đáng nơi  
V659 "Trời làm chi cục bẩy trời!  
V660 "Này ai vu thác, cho người hợp tan?  
V661 "Búa riệu bao quản thân tàn,  
V662 "Nỡ đày đoạ trẻ, càng oan khốc già  
V663 "Một lần sau trước cũng là  
V664 "Thôi thì mặt khuất, chẳng thà lòng đau!"  
V665 Theo lời càng chảy dòng châu  
V666 Liều mình, ông đã gieo đầu tường vôi  
V667 Vội vàng kẻ giữ người coi  
V668 Nhỏ to, nàng lại tìm lời khuyên can:  
V669 "Vẻ chi một mảnh hồng nhan  
V670 "Tóc tơ chưa chút đèn ớn sinh thành  
V671 "Dâng thư đã thẹn nàng Oanh,  
V672 "Lại thua ả Lý bán mình hay sao?  
V673 "Cổn xuân tuổi hạc càng cao,  
V674 "Một cây gánh vác biết bao nhiêu cảnh  
V675 "Lòng tơ dẫu chẳng dứt tình

V676 "Gió mưa âu hắt tan tành nước non  
V677 "Thà rằng liều một thân con  
V678 "Hoa dầu rã cánh, lá còn xanh cây  
V679 "Phận sao đành vậy cũng vầy  
V680 "Cầm như chẳng đỡ những ngày còn xanh  
V681 "Cũng đừng tính quẩn lo quanh  
V682 "Tan nhà là một, thiệt mình là hai."  
V683 Phải lời ông cũng êm tai  
V684 Nhìn nhau giọt ngấn, giọt dài ngổ ngang  
V685 Mái ngoài họ Mã vừa sang  
V686 Tờ hoa đã ký, cân vàng mới trao  
V687 Trăng già độc địa làm sao!  
V688 Cầm dây chẳng lựa, buộc vào tự nhiên!  
V689 Trong tay đã sẵn đồng tiền  
V690 Dầu lòng đổi trắng thay đen khó gì,  
V691 Họ Chung ra sức giúp vì!  
V692 Lễ tâm đã đặt, tụng kỳ cũng xong  
V693 Việc nhà đã tạm thông dong  
V694 Tinh kỳ giục già đã mong độ về  
V695 Một mình nàng, ngọn đèn khuya  
V696 Áo đầm giọt lệ, tóc se mái sầu  
V697 "Phận dầu, dầu vậy cũng dầu  
V698 "Xót lòng đèo đặng bấy lâu một lời!  
V699 "Công trình kể biết mấy mươi  
V700 "Vi ta khắng khít cho người đỡ dang  
V701 "Thề hoa chưa ráo chén vàng  
V702 "Lỗi thề thôi đã phủ phàng với hoa!  
V703 "Trời Liêu non nước bao xa,  
V704 "Nghĩ đâu rẽ cửa, chia nhà tự tôi!  
V705 "Biết bao duyên nợ thề bồi  
V706 "Kiếp này thôi thế thì thôi còn gì?  
V707 "Tái sinh chưa dứt hương thề,  
V708 "Làm thân trâu ngựa đền nghì trúc mai  
V709 "Nợ tình chưa trả cho ai  
V710 "Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan!"  
V711 Nỗi riêng, riêng những bàn hoàn  
V712 Dầu chong trắng diã, lệ tràn thấm khăn  
V713 Thúy Vân chợt tỉnh giấc xuân  
V714 Dưới đèn ghé đến ân cần hỏi han:

V715 "Cơ trời dâu bể đa đoan  
V716 "Một nhà để chị riêng oan một mình  
V717 "Cớ gì ngồi nhẩn tàn canh  
V718 "Nỗi riêng còn mắc với tình chi đây?"  
V719 Rằng: "Lòng đương thỏn thức đây,  
V720 "Tơ duyên còn vướng mối này chưa xong  
V721 "Hở môi ra cũng thẹn thùng  
V722 "Để lòng thì phụ tấm lòng với ai!  
V723 "Cậy em, em có chịu lời  
V724 "Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa  
V725 "Giữa đường đứt gánh tương tư  
V726 "Giao loan chấp mối tơ thừa mặc em  
V727 "Kể từ khi gặp chàng Kim,  
V728 "Khi ngày quạt ước, khi đêm chén thề  
V729 "Sự đâu sóng gió bất kỳ  
V730 "Hiếu tình có lẽ hai bề vẹn hai?  
V731 "Ngày xuân em hãy còn dài  
V732 "Xót tình máu mủ, thay lời nước non  
V733 "Chị dầu thịt nát xương mòn  
V734 "Ngậm cười chín tuổi hãy còn thơm lây  
V735 "Chiếc vành với bức tờ mây  
V736 "Duyên này thì giữ, vật này của chung  
V737 "Dầu em nên vợ, nên chồng,  
V738 "Xót người mệnh bạc, ắt lòng chẳng quên  
V739 "Mất người còn chút của tin  
V740 "Phím đàn với mảnh hương nguyên ngày xưa  
V741 "Mai sau, đâu có bao giờ,  
V742 "Đốt lò hương ấy, so tơ phím này;  
V743 "Trông ra ngọn cỏ lá cây  
V744 "Thấy hiu hiu gió thì hay chị về  
V745 "Hồn còn mang nặng lời thề  
V746 "Nát thân bồ liễu, đền nghi trúc mai  
V747 "Dạ đài cách mặt khuất lời  
V748 "Rảy xin chén nước cho người thác oan  
V749 "Bây giờ trâm gãy, gương tan  
V750 "Kể làm sao xiết muôn vàn ái ân!  
V751 "Trăm nghìn gửi lạy tình quân!  
V752 "Tơ duyên ngắn ngủi có ngàn ấy thôi  
V753 "Phận sao phận bạc như vôi?"

V754 "Đã đành nước chảy hoa trôi lỡ làng  
V755 "Ôi Kim lang! Hỡi Kim lang!  
V756 "Thôi thôi! Thiếp đã phụ chàng từ đây!"  
V757 Cạn lời, hồn ngắt máu say  
V758 Một hơi lạnh ngắt, đôi tay lạnh đồng  
V759 Xuân, huyên chợt tỉnh giấc nồng  
V760 Một nhà tấp nập, kẻ trong người ngoài  
V761 Kẻ thang, người thuốc bời bời  
V762 Mới giàu cơn vụng, chưa phai giọt hồng  
V763 Hỏi: "Sao ra sự lạ lòng?"  
V764 Kiêu càng nức nở, mở không ra lời  
V765 Nỗi nàng, Vân mới rỉ tai:  
V766 "Chiếc vành này với tờ bồi ở đây..."  
V767 "Này cha làm lỗi duyên mà,  
V768 "Thôi thì nỗi ấy sau này đã em!  
V769 "Vì ai rụng cái, rơi kim  
V770 "Để còn bèo nổi, mây chìm vì ai?  
V771 "Lời con dặn lại một hai  
V772 "Dẫu mòn bia đá, dăm sai tác vàng!"  
V773 Lạy thôi, nàng lại rén chiềng:  
V774 "Nhờ cha trả được nghĩa chàng cho xuôi  
V775 "Sá chi thân phận tôi đòi  
V776 "Dẫu rằng xương trắng quê người, quản đâu!"  
V777 Xiết bao kẻ nổi thảm sầu!  
V778 Khắc canh đã giục nam lâu mấy hồi  
V779 Kiệu hoa đâu đã đến ngoài,  
V780 Quản huyền đâu đã giục người sinh ly  
V781 Đau lòng kẻ ở, người đi  
V782 Lệ rơi thấm đá, tơ chia rũ tầm  
V783 Trời hôm, mây kéo tối rằm  
V784 Dầu dầu ngọn cỏ, đầm đầm cành sương  
V785 Rước nàng về đến trú phường,  
V786 Bốn bề xuân tỏa, một nàng ở trong  
V787 Ngập ngừng thẹn lục, e hồng  
V788 Nghĩ lòng, lại xót xa lòng đôi phen  
V789 "Phẩm tiên rơi đến tay hèn  
V790 "Hoài công nắng giũ, mưa gìn với ai!  
V791 "Biết thân đến bước lạc loài  
V792 "Nhị đào thà bẻ cho người tình chung!

V793 "Vi ai ngăn đón gió đông  
V794 "Thiệt lòng khi ở, đau lòng khi đi  
V795 "Trùng phùng đầu họa có khi  
V796 "Thân này thôi có còn gì mà mong!  
V797 "Đã sinh ra số long đong,  
V798 "Còn mang lấy kiếp má hồng được sao?"  
V799 Trên yên sẵn có con dao  
V800 Giấu cầm nàng đã gói vào chéo khăn  
V801 "Phòng khi nước đã đến chân,  
V802 "Dao này thì liệu với thân sau này."  
V803 Đêm thu một khắc một chày,  
V804 Bâng khuâng như tỉnh như say một mình  
V805 Chẳng ngờ gã Mã Giám Sinh,  
V806 Vẫn là một đứa phong tình đã quen  
V807 Quá chơi lại gặp hồi đen  
V808 Quen mời lại kiếm ăn miền nguyệt hoa  
V809 Lâu xanh có mục Tú Bà,  
V810 Làng chơi đã trở về già hết duyên  
V811 Tình cờ chẳng hẹn mà nên  
V812 Mặt cửa mướp đấng, đôi bên một phường  
V813 Chung lưng mở một ngôi hàng  
V814 Quanh năm buôn bán bán hương đã lẽ  
V815 Dạo tìm khắp chợ thì quê  
V816 Giả danh hầu hạ, dạy nghề ăn chơi  
V817 Rủi may, âu cũng sự trời  
V818 Đoạn trường lại chọn mặt người vô duyên  
V819 Xót nàng chút phận thuyền duyên  
V820 Cảnh hoa đem bán vào thuyền lái buôn  
V821 Mẹo lừa đã mắc vào khuôn  
V822 Sính nghi rẻ giá, nghinh hôn sẵn ngày  
V823 Màng thâm cò đã đến tay  
V824 Càng nhìn vẻ ngọc, càng say khúc vàng  
V825 "Đã nên quốc sắc, thiên hương  
V826 "Một cười này hảnh nghìn vàng chẳng ngoa!  
V827 "Về đây nước trước bể hoa  
V828 "Vương tôn, quý khách, ắt là đua nhau  
V829 "Hảnh ba trăm lạng kém đâu  
V830 "Cũng đà vừa vốn, còn sau là lời."  
V831 Miếng ngon kẻ đến tận nơi



V832 Vốn nhà cũng tiếc, của trời cũng tham  
V833 "Đào tiên đã bén tay phàm  
V834 "Thì vin cành quít cho cam sự đời  
V835 "Dưới trần mấy mặt làng chơi,  
V836 "Chơi hoa, đã dễ mấy người biết hoa!  
V837 "Nước vỏ lựu, máu mào gà  
V838 "Mượn màu chiêu tập lại là còn nguyên  
V839 "Mập mờ đánh lận con đen,  
V840 "Bao nhiêu cũng bấy nhiêu tiền, mất chi?  
V841 "Mụ già hoặc có điều gì  
V842 "Liều công mất một buổi quì mà thôi  
V843 "Vả đây đường sá xa xôi  
V844 "Mà ta bất động, nửa người sinh nghi."  
V845 Tiếc thay một đoá trà mi!  
V846 Con ong đã mở đường đi lối về  
V847 Một cơn mưa gió nặng nề  
V848 Thương gì đến ngọc, tiếc gì đến hương  
V849 Đêm xuân một giấc mơ màng  
V850 Đuốc hoa để đó, mặc nàng nằm trơ  
V851 Giọt riêng tâm tã tuôn mưa  
V852 Phần cảm nỗi khách, phần dơ nỗi mình  
V853 "Tuồng chi là giống hôi tanh!  
V854 "Thân nghìn vàng để ô danh má hồng!  
V855 "Thôi còn chi nữa mà mong  
V856 "Đời người thôi thế là xong một đời!"  
V857 Giận duyên, tủi phận, bởi bởi  
V858 Cầm dao, nàng đã toan bài quyên sinh  
V859 Nghĩ đi nghĩ lại một mình:  
V860 "Một mình thì chó, hai tình thì sao?  
V861 "Sau đầu sinh sự thế nào  
V862 "Truy nguyên chẳng kéo lụy vào song thân  
V863 "Nỗi mình âu cũng giãn dần  
V864 "Kíp chày thôi cũng một lần mà thôi!"  
V865 Những là đo đản ngược xuôi  
V866 Tiếng gà nghe đã gáy sôi mái tường  
V867 Lầu mai vừa rúc còi sương  
V868 Mã Sinh giục già vội vàng ra đi  
V869 Đoạn trường thay lúc phân kỳ  
V870 Vó câu khập khểnh, bánh xe gập ghềnh

V871 Bề ngoài mười dặm tràng đình  
V872 Vương ông mở tiệc tiễn hành đưa theo  
V873 Ngoài thì chủ khách dập diu  
V874 Một nhà huyên với một Kiều ở trong  
V875 Nhìn càng lã chã giọt hồng  
V876 Rỉ tai, nàng mới giải lòng thấp cao:  
V877 "Hổ sinh ra phận thơ đào,  
V878 "Công cha, nghĩa mẹ kiếp nào trả xong?  
V879 "Lỡ làng nước đục, bụi trong  
V880 "Trăm năm để một tấm lòng từ đây  
V881 "Xem gương trong bấy nhiêu ngày  
V882 "Thân con chẳng kéo mắt tay bợm già:  
V883 "Khi về, bỏ vắng trong nhà,  
V884 "Khi vào đôi đóa, khi ra vôi vàng  
V885 "Khi ăn, khi nói lỗ làng  
V886 "Khi thầy, khi tớ, xem thường, xem khinh  
V887 "Khác màu kẻ quý, người thanh  
V888 "Ngắm ra cho kỹ, như tình con buôn  
V889 "Thôi con, còn nói chi con,  
V890 "Sống nhờ đất khách, thác chôn quê người!"  
V891 Vương bà nghe bấy nhiêu lời  
V892 Tiếng oan đã muốn vạch trời kêu lên  
V893 Vài tuần chưa cạn chén khuyên  
V894 Mái ngoài, nghỉ đã giục liền ruổi xe  
V895 Xót con lòng nặng chề chề  
V896 Trước yên ông đã nằn nì thấp cao:  
V897 "Chúng thân yếu liễu, thơ đào  
V898 "Dớp nhà đến nỗi giấn vào tôi người  
V899 "Từ đây góc bể chân trời  
V900 "Nắng mưa thui thui, quê người một thân  
V901 "Nghìn tâm nhờ bóng tùng quân  
V902 "Tuyết sương che chở cho thân cát đằng"  
V903 Cạn lời khách mới thưa rằng:  
V904 "Buộc chân, thôi cũng xích thằng nhiệm trao  
V905 "Mai sau dầu đến thế nào  
V906 "Kìa gương nhật nguyệt, nọ dao quỷ thần!"  
V907 Đùng đùng gió giục, mây vùn  
V908 Một xe trong cõi hồng trần như bay  
V909 Trông vời, gạt lệ, phân tay

V910 Góc trời thăm thẳm, ngày ngày đăm đăm.

## Dòng 911-1056

### Tha hương

V911 Nàng thì dạm khách xa xăm  
V912 Bạc phau cầu giá, đen rằm ngàn mây  
V913 Vi-lô san sát hơi may  
V914 Một trời thu để riêng ai một người  
V915 Dạm khuya ngất tạnh mù khơi  
V916 Thấy trăng mà thẹn những lời non sông  
V917 Rừng thu từng biếc chen hồng  
V918 Nghe chim như nhắc tấm lòng thần hôn  
V919 Những là lạ nước, lạ non  
V920 Lâm Chuy vừa một tháng tròn tới nơi  
V921 Xe châu dừng bánh cửa ngoài  
V922 Rèm trong đã thấy một người bước ra  
V923 Thoạt trông lờn lợt màu da  
V924 Ăn gì cao lớn, đây đà làm sao?  
V925 Trước xe lời lẽ han chào  
V926 Vâng lời, nàng mới bước vào tận nơi  
V927 Bên thì mấy ả mày ngài  
V928 Bên thì ngồi bốn năm người làng chơi  
V929 Giữa thì hương lửa hảnh hoi  
V930 Trên treo một tượng trắng đôi lông mày  
V931 Lầu xanh quen thói xưa nay  
V932 Nghề này thì lấy ông này tiên sư  
V933 Hương hoa hôm sớm phụng thờ  
V934 Cô nào xấu vía, có thừa mối hàng  
V935 Cối xiêm, lột áo chán chường  
V936 Trước thần, sẽ nguyện mảnh hương làm rằm  
V937 Đổi hoa lót xuống chiếu nằm  
V938 Bướm ong bay lại ầm ầm tú vi  
V939 Kiêu còn ngơ ngẩn biết gì,  
V940 Cứ lời lạy xuống, mụ thì khẩn ngay:  
V941 "Cửa hàng buôn bán cho may  
V942 "Đêm đêm hàn thực, ngày ngày nguyên tiêu  
V943 "Muôn nghìn người thấy cũng yêu  
V944 "Xôn xao anh yến, dập dìu trúc mai

V945 "Tin nhận vẫn là thư bài  
V946 "Đưa người cửa trước, rước người cửa sau!"  
V947 Lạ tai nghe chưa biết đâu  
V948 Xem tình ra cũng những màu đỏ dang  
V949 Lễ xong hương hỏa gia đường  
V950 Tú Bà vắt nóc lên giường ngồi ngay  
V951 Dạy rằng: "Con lạy mẹ đây,  
V952 "Lạy rồi sang lạy cậu mày bên kia."  
V953 Nàng rằng: "Phải bước lưu ly,  
V954 "Phận hèn vâng đã cam bề tiểu tinh  
V955 "Điều đâu lấy yến làm anh  
V956 "Ngây thơ chẳng biết là danh phận gì?  
V957 "Đủ điều nạp thái vu qui;  
V958 "Đã khi chung chạ, lại khi đứng ngồi  
V959 "Giờ ra thay bậc đổi ngôi  
V960 "Dám xin gửi lại một lời cho mình."  
V961 Mụ nghe nàng nói hay tình  
V962 Bấy giờ mới nổi tam bành mụ lên:  
V963 "Này này sự đã quả nhiên  
V964 "Thôi đà cướp sống chồng mình đi rồi!  
V965 "Bảo rằng: Đi dạo lấy người  
V966 "Đem về rước khách kiếm lời mà ăn  
V967 "Tuồng vô nghĩa, ở bất nhân  
V968 "Buồn mình trước đã tàn màn thử chơi  
V969 "Màu hồ đã mất đi rồi  
V970 "Thôi thôi vốn liếng đi đòi nhà ma!  
V971 "Con kia đã bán cho ta  
V972 "Nhập gia phải cú phép nhà tao đây  
V973 "Lão kia có giỏ bài bầy,  
V974 "Chẳng văng vào mặt mà mày lại nghe?  
V975 "Có sao chịu tốt một bề  
V976 "Gái tơ mà đã ngựa ghề sớm sao!  
V977 "Phải làm cho biết phép tao!"  
V978 Chập bì tiên, rắp sấn vào ra tay  
V979 Nàng rằng: "Trời thảm đất dày  
V980 "Thân này đã bỏ những ngày ra đi!  
V981 "Thôi thì thôi có tiếc gì!"  
V982 Sấn dao tay áo, tức thì giờ ra  
V983 Sợ gan, nát ngọc liêu hoa

V984 Mụ còn trông mặt, nàng đà quá tay  
V985 Thương ôi, tài sắc bậc này  
V986 Một dao oan nghiệt, dứt dây phong trần!  
V987 Nỗi oan võ lỗ xa gần  
V988 Trong nhà người chật một lâu như nêm  
V989 Nàng thì bần bật giấc tiên  
V990 Mụ thì cầm cập, mặt nhìn hồn bay  
V991 Vực nàng vào chốn hiên tây  
V992 Cắt người coi sóc, rước thầy thuốc men  
V993 Nào hay chưa hết trần duyên  
V994 Trong mê đường đã đứng bên một nàng  
V995 Rỉ rằng: "Nhân quả dở dang,  
V996 "Đã toan trốn nợ đoạn trường được sao!  
V997 "Số còn nặng nghiệp má đào  
V998 "Người đầu muốn quyết, trời nào đã cho?  
V999 "Hãy xin hết kiếp liễu bờ  
V1000 "Sông Tiền đường sẽ hẹn hò về sau."  
V1001 Thuốc thang suốt một ngày đầu  
V1002 Giấc mê nghe đã giàu giàu vừa tan  
V1003 Tú Bà chực sẵn bên màn  
V1004 Lựa lời khuyên giải mơn man gỡ dần:  
V1005 "Một người để có mấy thân!  
V1006 "Hoa xuân đương nhụy, ngày xuân còn dài  
V1007 "Cũng là lỡ một lần hai  
V1008 "Đá vàng sao nỡ ép nài mây mưa!  
V1009 "Lỡ chùn trót đã vào đây  
V1010 "Khóa buồng xuân, để đợi ngày đào non  
V1011 "Người còn thì của hãy còn  
V1012 "Tìm nơi xứng đáng là con cái nhà  
V1013 "Làm chi tội báo oan gia  
V1014 "Thiệt mình mà hại đến ta hay gì?"  
V1015 Kề tai mấy nỗi nằn nì  
V1016 Nàng nghe dường cũng thị phi rạch ròi  
V1017 Vả trong thần mộng mấy lời  
V1018 Túc nhân âu cũng có trời ở trong  
V1019 Kiếp này nợ trả chưa xong  
V1020 Làm chi thêm một nợ chồng kiếp sau?  
V1021 Lặng nghe thấm thía gót đầu  
V1022 Thừa rằng: "Ai có muốn đâu thế này

V1023 "Được như lời thế là may  
V1024 "Hắn rằng mai có như vậy được chăng?  
V1025 "Sợ khi ong bướm đái đàng  
V1026 "Đến điều sống đục, sao bằng thác trong!"  
V1027 Mụ rằng: "Con hãy thông dong  
V1028 "Phải điều lòng lại đổi lòng mà chơi!  
V1029 "Mai sau ở chẳng như lời  
V1030 "Trên đầu có bóng mặt rời rạng soi."  
V1031 Thấy lời quyết đoán hẳn hoi  
V1032 Đành lòng, nàng cũng sẽ nguôi nguôi dần  
V1033 Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân  
V1034 Vẻ non xa, tấm trăng gần ở chung  
V1035 Bốn bề bát ngát xa trông  
V1036 Cát vàng còn nọ, bụi hồng dặm kia  
V1037 Bẽ bàng mây sớm đèn khuya  
V1038 Nửa tình, nửa cảnh, như chia tấm lòng  
V1039 Tưởng người dưới nguyệt chén đồng  
V1040 Tin sương luống những rày trông mai chờ  
V1041 Bên trời góc bể bờ vơ  
V1042 Tấm son gột rửa bao giờ cho phai?  
V1043 Xót người tựa cửa hôm mai  
V1044 Quạt nồng ẩm lạnh những ai đó giờ?  
V1045 Sân Lai cách mấy nắng mưa?  
V1046 Có khi gốc tử đã vừa người ôm  
V1047 Buồn trông cửa bể chiều hôm  
V1048 Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa?  
V1049 Buồn trông ngọn nước mới sa  
V1050 Hoa trôi man mác biết là về đâu?  
V1051 Buồn trông nội cỏ dầu dầu  
V1052 Chân mây mặt đất một màu xanh xanh  
V1053 Buồn trông gió cuốn mặt duềnh  
V1054 Om sòm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi  
V1055 Chung quanh những nước non người  
V1056 Đau lòng lưu lạc nên vài bốn câu.

## **Dòng 1057-1188**

### **Sở Khanh**

V1057 Ngậm ngùi rủ bức rèm châu

V1058 Cách tường nghe có tiếng đầu họa vằn  
V1059 Một chàng vừa trạc thanh xuân  
V1060 Hình dung chải chuốt, áo khăn dịu dàng  
V1061 Nghĩ rằng cũng mạch thư hương  
V1062 Hỏi ra mới biết rằng chàng Sở Khanh  
V1063 Bóng Nga thấp thoáng dưới màn  
V1064 Trông nàng, chàng cũng ra tình đeo dai  
V1065 "Than ôi! Sắc nước hương trời!  
V1066 "Tiếc cho đầu bồng lạc loài đến đây!  
V1067 "Giá đành trông nguyệt trên mây  
V1068 "Hoa sao, hoa khéo đọa đày bấy hoa?  
V1069 "Nỗi gan riêng giận trời già  
V1070 "Lòng này ai tỏ cho ta, hỏi lòng?  
V1071 "Thuyền duyên ví biết anh hùng  
V1072 "Ra tay tháo cũi sổ lồng như chơi!"  
V1073 Song thu đã khép cánh ngoài  
V1074 Tai còn động vọng mấy lời sắt đánh  
V1075 Nghĩ người thôi lại nghĩ mình  
V1076 Cám lòng chua xót, lạt tình chớ vợ  
V1077 Những là lần lửa nắng mưa  
V1078 Kiếp phong trần biết bao giờ là thôi?  
V1079 Đánh liều nhắm một hai lời  
V1080 Nhờ tay tế độ vớt người trầm luân  
V1081 Mảnh tiên kể hết xa gần  
V1082 Nổi nhà báo đáp, nổi thân lạc loài  
V1083 Tan sương vừa rạng ngày mai  
V1084 Tiện hồng nàng mới nhắn lời gửi sang  
V1085 Trời tây lãng đăng bóng vàng  
V1086 Phúc thư đã thấy tin chàng đến nơi  
V1087 Mở xem một bức tiên mai  
V1088 Rành rành "Tích Việt" có hai chữ đề  
V1089 Lấy trong ý tú mà suy:  
V1090 "Ngày hai mươi mốt, tuất thì phải chăng?"  
V1091 Chim hôm thoi thót về rừng  
V1092 Đóa trà mi đã ngậm trăng nửa vành  
V1093 Tường đông lay động bóng cành  
V1094 Rẽ song đã thấy Sở Khanh lén vào  
V1095 Sượng sùng đánh dạn ra chào  
V1096 Lạ thôi, nàng mới rỉ trao ân cần



V1097 Rằng: "Tôi bèo bọt chút thân  
V1098 "Lạc đàn mang lấy nợ nần yếm anh  
V1099 "Dám nhờ cốt nhục tử sinh  
V1100 "Còn nhiều kết cỏ ngậm vành về sau!"  
V1101 Lặng ngòi lẩm nhẩm gặt đầu:  
V1102 "Ta đây phải mượn ai đâu mà rằng!  
V1103 "Nàng đà biết đến ta chẳng  
V1104 "Bể trầm luân lấp cho bằng mới thôi!"  
V1105 Nàng rằng: " Muôn sự ơn người  
V1106 "Thế nào xin quyết một bài cho xong."  
V1107 Rằng: "Ta có ngựa truy phong  
V1108 "Có tên dưới trướng, vốn dòng kiện nhi  
V1109 "Thừa cơ lên bước ra đi  
V1110 "Ba mươi sáu chước, chước gì là hơn?  
V1111 "Dầu khi gió kếp mưa đơn  
V1112 "Có ta đây cũng chẳng can có gì!"  
V1113 Nghe lời, nàng đã sinh nghi  
V1114 Song đà quá đổi, quản gì được thân  
V1115 Cũng liều nhắm mắt đưa chân  
V1116 Mà xem con Tào xoay vần đến đâu!  
V1117 Cùng nhau lên bước xuống lầu  
V1118 Song song ngựa trước, ngựa sau một đoàn  
V1119 Đêm thu khắc lặn canh tàn  
V1120 Gió cây trút lá, trăng ngàn ngậm gương  
V1121 Lối mòn cỏ lợt mùi sương  
V1122 Lòng quê đi một bước đường một đau  
V1123 Tiếng gà xao xác gáy mau  
V1124 Tiếng người đâu đã mái sau dẫy dàng  
V1125 Nàng càng thốn thúc gan vàng  
V1126 Sở Khanh đã rẽ dây cương lối nào!  
V1127 Một mình khôn biết làm sao  
V1128 Dậm rùng bước thấp bước cao hải hùng  
V1129 Hóa nhi thật có nở lòng  
V1130 Làm chi giày tía, vò hồng, lấm nau!  
V1131 Một đoàn đổ đến trước sau  
V1132 Vuốt đâu xuống đất, cánh đâu lên trời?  
V1133 Tú Bà tốc thẳng đến nơi  
V1134 Hăm hăm áp điệu một hơi lại nhà  
V1135 Hung hăng chẳng hỏi chẳng tra

V1136 Đang tay vui liễu giập hoa tươi bởi  
V1137 Thịt da ai cũng là người  
V1138 Lòng nào hồng rụng thắm rời chẳng đau!  
V1139 Hết lời thú phục khẩn cầu  
V1140 Uốn lưng thịt đỏ, giập đầu máu sa  
V1141 Rằng: "Tôi chút phận đàn bà  
V1142 "Nước non lia cửa, lia nhà đến đây  
V1143 "Bây giờ sống thác ở tay  
V1144 "Thân này đã đến thế này thì thôi!  
V1145 "Nhưng tôi có sá chi tôi  
V1146 "Phận tôi đành vậy, vốn người để đâu?  
V1147 "Thân lương bao quản lấm đầu  
V1148 "Chút lòng trinh bạch từ sau cũng chừa!"  
V1149 Được lời mụ mới tùy cơ  
V1150 Bắt người bảo lĩnh làm tờ cung chiêu  
V1151 Bày vai có ả Mã Kiều  
V1152 Xót nàng ra mới đánh liều chịu đoan  
V1153 Mụ càng kể nhật kể khoan  
V1154 Gạn gùng đến mực, nồng nàn mới tha  
V1155 Vực nàng vào nghỉ trong nhà  
V1156 Mã Kiều lại ngỏ ý ra dặn lời:  
V1157 "Thôi đà mắc lận thì thôi!  
V1158 "Đi đâu chẳng biết con người Sở Khanh?  
V1159 "Bạc tình nổi tiếng lâu xanh  
V1160 "Một tay chôn giết mấy cảnh phù dung!  
V1161 "Đà đao lập sẵn chước dùng  
V1162 "Lạ gì một cốt một đồng xưa nay!  
V1163 "Có ba mươi lạng trao tay  
V1164 "Không dung chi có truyện này trò kia!  
V1165 "Rồi ra trở mặt tức thì  
V1166 "Bớt lời liệu chó trâu chi mà đòi!"  
V1167 Nàng rằng: "Thề thốt nặng lời  
V1168 "Có đâu mà lại ra người hiểm sâu!"  
V1169 Còn đương suy trước nghĩ sau  
V1170 Mặt mo đã thấy ở đâu dẫn vào  
V1171 Sở Khanh lên tiếng rêu rao:  
V1172 "Nọ nghe rằng có con nào ở đây  
V1173 "Phao cho quyển gió rủ mây  
V1174 "Hãy xem có biết mặt này là ai?"

V1175                    Nàng rằng: "Thôi thế thì thôi!  
V1176                    "Rằng không thì cũng vâng lời là không!"  
V1177                    Sở Khanh quát máng đùng đùng  
V1178                    Bước vào vừa rắp thị hùng ra tay  
V1179                    Nàng rằng: "Trời nhé có hay!  
V1180                    "Quyến anh, rủ yến, sự này tại ai?  
V1181                    "Đem người giầy xuống giếng thoi  
V1182                    "Nói rồi, rồi lại ăn lời được ngay!  
V1183                    "Còn tiên "Tích Việt" ở tay  
V1184                    "Rõ ràng mặt ấy, mặt này chú ai?"  
V1185                    Lời ngay, đông mặt trong ngoài  
V1186                    Kẻ chê bất nghĩa, người cười vô lương!  
V1187                    Phụ tình án đã rõ ràng  
V1188                    Dơ tuồng nghĩ mới kiếm đường tháo lui

Dòng 1189-1274  
Sa vào vũng lầy

V1189                    Buồng riêng, riêng những sứt sùi  
V1190                    Nghĩ thân mà lại ngậm ngùi cho thân  
V1191                    Tiếc thay trong giá trắng ngần!  
V1192                    Đến phong trần cũng phong trần như ai  
V1193                    "Tẻ vui cũng một kiếp người  
V1194                    "Hồng nhan phải giống ở đời mãi ru!  
V1195                    "Kiếp xưa đã vụng đường tu  
V1196                    "Kiếp này chẳng kéo đèn bù mới xuôi!  
V1197                    "Dầu sao bình đã vỡ rồi  
V1198                    "Lấy thân mà trả nợ đời cho xong!"  
V1199                    Vừa tuần nguyệt sáng gương trong  
V1200                    Tú Bà ghé lại thông dong dặn dò:  
V1201                    "Nghề chơi cũng lắm công phu  
V1202                    "Làng chơi ta phải biết cho đủ điều"  
V1203                    Nàng rằng: "Mưa gió dập diu  
V1204                    Liều thân thì cũng phải liều thế thôi!"  
V1205                    Mụ rằng: "Ai cũng như ai  
V1206                    "Người ta ai mất tiền hoài đến đây?  
V1207                    "Ở trong còn lắm điều hay  
V1208                    "Nổi đêm khép mở, nổi ngày riêng chung  
V1209                    "Này con thuộc lấy tấm lòng

V1210 "Vành ngoài bảy chữ, vành trong tám nghề  
V1211 "Chơi cho liễu chán hoa chê  
V1212 "Cho lẩn lóc đá, cho mê mẩn đời  
V1213 "Khi khóe hạnh, khi nét ngài  
V1214 "Khi ngâm ngội nguyệt, khi cười cợt hoa  
V1215 "Đều là nghề nghiệp trong nhà  
V1216 "Đủ ngàn ấy nét, mới là người soi."  
V1217 Gót đầu vâng dạy mấy lời  
V1218 Đường châu nét nguyệt, đường phai vẻ hồng  
V1219 Những nghe nói, đã thẹn thùng  
V1220 Nước đời lấm nổi lạ lòng khát khe!  
V1221 Xót mình cửa các buồng khuê  
V1222 Vỡ lòng, học lấy những nghề nghiệp hay!  
V1223 Khéo là mặt dạn mày dày!  
V1224 Kiếp người đã đến thế này thì thôi!  
V1225 Thương thay thân phận lạc loài!  
V1226 Dầu sao cũng ở tay người biết sao?  
V1227 Lầu xanh mới rủ trướng đào  
V1228 Càng treo giá ngọc, càng cao phẩm người  
V1229 Biết bao bướm lả, ong lời!  
V1230 Cuộc say đầy tháng, trận cười suốt đêm  
V1231 Dập diu lá, gió cành chim  
V1232 Sớm đưa Tống Ngọc, tối tìm Tràng Khanh  
V1233 Khi tỉnh rượu, lúc tàn canh  
V1234 Giật mình, mình lại thương mình xót xa  
V1235 Khi sao phong gấm rủ là  
V1236 Giờ sao tan tác như hoa giữa đường?  
V1237 Mặt sao dày gió dạn sương?  
V1238 Thân sao bướm chán ong chường bấy thân?  
V1239 Mặc người mưa Sở mây Tần  
V1240 Những mình nào biết có xuân là gì?  
V1241 Đòi phen gió tựa hoa kề  
V1242 Nửa rên tuyết ngậm, bốn bề trăng thâu  
V1243 Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu?  
V1244 Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ!  
V1245 Đòi phen nét vẽ câu thơ  
V1246 Cung cầm trong nguyệt, nước cờ dưới hoa  
V1247 Vui là vui gượng kẻo là  
V1248 Ai tri âm đó mặn mà với ai?

V1249 Thờ ở gió trúc mưa mai  
V1250 Ngẩn ngơ trăm nỗi, giùi mài một thân  
V1251 Nỗi lòng đòi đoạn xa gần  
V1252 Chẳng vò mà rói, chẳng rầu mà đau!  
V1253 Nhớ ơn chín chữ cao sâu  
V1254 Một ngày nột ngả bóng dàu tà tà  
V1255 Dặm ngàn, nước thẳm, non xa  
V1256 Nghĩ dàu thân phận con ra thế này?  
V1257 Sân hòe đôi chút thơ ngây  
V1258 Trân cam, ai kẻ đỡ thay việc mình?  
V1259 Nhớ lời nguyên ước ba sinh  
V1260 Xa xôi ai có biết tình chẳng ai?  
V1261 Khi về hỏi liễu Chương đài  
V1262 Cảnh xuân đã bẻ cho người chuyên tay?  
V1263 Tình sâu mong trả nghĩa dày  
V1264 Hoa kia đã chấp cây này cho chưa?  
V1265 Mỗi tình đôi đoạn vò tơ  
V1266 Giấc hương quan, luống lằm mơ canh dài  
V1267 Song sa vò võ phương trời  
V1268 Nay hoàng hôn đã, lại mai hôn hoàng  
V1269 Lần lần thả bạc ác vàng  
V1270 Xót người trong hội đoạn tràng đòi cơn!  
V1271 Đã cho lấy chữ hồng nhan  
V1272 Làm cho, cho hại, cho tàn, cho cân!  
V1273 Đã đầy vào kiếp phong trần  
V1274 Sao cho sỉ nhục một lần mới thôi!

#### Dòng 1275-1384

#### Kiều và Thúc

V1275 Khách du bồng có một người  
V1276 Kỳ Tâm họ Thúc, cũng nòi thư hương  
V1277 Vốn người huyện Tích, châu Thường  
V1278 Theo nghiêm đường mở ngôi hàng Lâm Chuy  
V1279 Hoa khôi mộ tiếng Kiều nhi  
V1280 Thiếp hồng tìm đến hương khuê gửi vào  
V1281 Trưởng tô giáp mặt hoa đào  
V1282 Vẻ nào chẳng mặn, nét nào chẳng ưa?  
V1283 Hải đường môn môn cảnh tở

V1284 Ngày xuân càng gió, càng mưa càng nồng!  
V1285 Nguyệt hoa, hoa nguyệt nào nùng  
V1286 Đêm xuân ai dễ cầm lòng được chẳng?  
V1287 Lạ gì thanh khí lẽ hằng  
V1288 Một dây một buộc, ai giằng cho ra?  
V1289 Sớm đào, tối mận lân la  
V1290 Trước còn trăng gió, sau ra đá vàng  
V1291 Dịp đâu may mắn lạ đường!  
V1292 Lại vừa gặp khoảng xuân đường lại quê  
V1293 Sinh càng một tỉnh mười mê  
V1294 Ngày xuân lắm lúc đi về với xuân  
V1295 Khi gió gác, khi trăng sân  
V1296 Bầu tiên chúc rượu, câu thần nối thơ  
V1297 Khi hương sớm, khi trà trưa  
V1298 Bàn vây điểm nước, đường tơ họa đào  
V1299 Miệt mài trong cuộc truy hoan  
V1300 Càng quen thuộc nét, càng dan díu tình  
V1301 Lạ cho cái sóng khuynh thành  
V1302 Làm cho đồ quán xiêu đình như chơi  
V1303 Thúc sinh quen thói bốc trời  
V1304 Trăm nghìn đồ một trận cười như không!  
V1305 Mụ càng tô lục, chuốt hồng  
V1306 Máu tham hễ thấy hơi đồng thì mê  
V1307 Dưới trăng quyên đã gọi hè  
V1308 Đầu tường lửa lựu lập lòe đâm bông  
V1309 Buồng the phải buổi thông dong  
V1310 Thang lan, rủ bức trướng hồng tẩm hoa  
V1311 Rõ màu trong ngọc trắng ngà  
V1312 Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên  
V1313 Sinh càng tỏ nét càng khen  
V1314 Ngụ tình tay thảo một thiên luật Đường  
V1315 Nàng rằng: "Vâng biết lòng chàng  
V1316 "Lời lời châu ngọc, hàng hàng gấm thêu  
V1317 "Hay hèn lẽ cũng nối điều  
V1318 "Nỗi quên nghĩ một hai điều ngang ngang  
V1319 "Lòng còn gửi áng mây vàng  
V1320 "Họa vắn, xin hãy chịu chàng hôm nay."  
V1321 Rằng: "Sao nói lạ lùng thay!  
V1322 "Cảnh kia chẳng phải cõi này mà ra?"

V1323 Nàng càng ủ dột thu ba  
V1324 Đoạn trường lúc ấy dở mà buồn tênh:  
V1325 "Thiếp như hoa đã lìa cành  
V1326 "Chàng như con bướm lượn vành mà chơi  
V1327 "Chúa xuân đành đã có nơi  
V1328 "Ngán ngày thôi chó dài lời mà chi!"  
V1329 Sinh rằng: "Tù thuở tương tri  
V1330 "Tắm riêng, riêng những nặng vì nước non  
V1331 "Trăm năm tính cuộc vuông tròn  
V1332 "Phải dò cho đến ngọn nguồn lạch sông."  
V1333 Nàng rằng: "Muôn đội ơn lòng  
V1334 "Chút e bên thú, bên lòng để đâu  
V1335 "Bình Khang nấn ná bấy lâu  
V1336 "Yêu hoa, yêu được một màu điểm trang  
V1337 "Rồi ra lở phấn phai hương  
V1338 "Lòng thêm giữ được thường thường mãi chẳng?  
V1339 "Vả trong thềm quế cung trăng  
V1340 "Chủ trương đã có chị Hằng ở trong  
V1341 "Bấy lâu khăng khít dài dòng  
V1342 "Thêm người, người cũng chia lòng riêng tây  
V1343 "Về chi chút phận bèo mây  
V1344 "Làm cho bể ái, khi đầy khi vơi  
V1345 "Trăm điều ngang ngựa vì tôi  
V1346 "Thân sau ai chịu tội trời ấy cho?  
V1347 "Như chàng có vững tay co  
V1348 "Mười phen cũng đắp điểm cho một vại  
V1349 "Thế trong đầu lớn hơn ngoài  
V1350 "Trước hàm sư tử gửi người đằng la  
V1351 "Cúi đầu luôn xuống mái nhà  
V1352 "Giấm chua lại tội bằng ba lửa nòng  
V1353 "Ở trên còn có nhà thông  
V1354 "Lòng trên trông xuống biết lòng có thương?  
V1355 "Xá chi liễu ngô hoa tường  
V1356 "Lầu xanh lại bỏ ra phường lầu xanh!  
V1357 "Lại càng dơ dáng đại hình  
V1358 "Đành thân phận thiếp, nghĩ danh giá chàng  
V1359 "Thương sao cho vẹn thì thương  
V1360 "Tính sao cho vẹn mọi đường thì vâng."  
V1361 Sinh rằng: "Hay nói đê chừng



V1362 "Lòng đây, lòng đấy, chưa từng hay sao?  
V1363 "Đường xa chớ ngại Ngô, Lào  
V1364 "Trăm điều hãy cứ trông vào một ta  
V1365 "Đã gần chi có đường xa  
V1366 "Đá vàng cũng quyết, phong ba cũng liều."  
V1367 Cùng nhau cần dặn đến điều  
V1368 Chỉ non, thề bể, nặng gieo đến lời  
V1369 Nỉ non đêm ngắn tình dài  
V1370 Ngoài hiên thỏ đã non đoài ngậm gương  
V1371 Mượn điều trúc viện thừa lương  
V1372 Rước về hãy tạm giấu nàng một nơi  
V1373 Chiến, hòa, sắp sẵn hai bài  
V1374 Cây người thầy thợ, mượn người dò la  
V1375 Bán tin đến mục Tú Bà  
V1376 Thua cơ, mục cũng cầu hòa, dám sao  
V1377 Rõ ràng của dân tay trao  
V1378 Hoàn lương một thiệp, thân vào cửa công  
V1379 Công tử đôi lẽ đều xong  
V1380 Gót tiên phút đã thoát vòng trần ai  
V1381 Một nhà sum hợp trúc mai  
V1382 Càng sâu nghĩa bể, càng dài tình sông  
V1383 Hương càng đượm, lửa càng nồng  
V1384 Càng xôi vẻ ngọc, càng lồng màu sen

#### Dòng 1385-1472

#### Vị quan anh minh

V1385 Nửa năm hơi tiếng vừa quen  
V1386 Sân ngô cảnh biếc đã chen lá vàng  
V1387 Giậu thu vừa nẩy giò sương  
V1388 Gối yên đã thấy xuân đường đến nơi  
V1389 Phong lôi nổi trận bời bời  
V1390 Nặng lời e ấp, tính bài phân chia  
V1391 Quyết ngay biện bạch một bề  
V1392 Dạy cho má phấn lại về lầu xanh  
V1393 Thấy lời nghiêm huấn rành rành  
V1394 Đánh liều sinh mới lấy tình nài kêu  
V1395 Rằng: "Con biết tội đã nhiều  
V1396 "Dẫu rằng sấm sét búa rìu cũng cam

V1397 "Trót vì tay đã nhúng chàm  
V1398 "Đại rồi còn biết khôn làm sao đây!  
V1399 "Cùng nhau vả tiếng một ngày  
V1400 "Ôm cầm ai nỡ đứt dây cho đành?  
V1401 "Lượng trên quyết chẳng thương tình  
V1402 "Bạc đen thôi có tiếc mình làm chi!"  
V1403 Thấy lời sắt đá tri tri  
V1404 Sốt gan, ông mới cáo quì cửa công  
V1405 Đất bằng nổi sóng ùng ùng  
V1406 Phủ đường sai lá phiếu hồng thôi tra  
V1407 Cùng nhau theo gót sai nha  
V1408 Song song vào trước sân hoa lạy quì  
V1409 Trông lên mặt sắt đen sì  
V1410 Lập nghiêm trước đã, ra uy nặng lời  
V1411 "Gã kia đại nết chơi bời  
V1412 "Mà con người thế là người đong đưa  
V1413 "Tuồng gì hoa thái, hương thừa  
V1414 "Mượn màu son phấn đánh lừa con đen!  
V1415 "Suy trong tình trạng bên nguyên  
V1416 "Bề nào thì cũng chưa yên bề nào  
V1417 "Phép công chiếu án luận vào  
V1418 "Có hai đường ấy, tính sao mặc mình  
V1419 "Một là cứ phép gia hình  
V1420 "Một là lại cứ lầu xanh phó về!"  
V1421 Nàng rằng: "Đã quyết một bề  
V1422 "Nhện này vương lấy tơ kia mấy lần!  
V1423 "Đục trong thân cũng là thân  
V1424 "Yếu thơ, vâng chịu trước sân lô đình"  
V1425 Dạy rằng: "Cứ phép gia hình!"  
V1426 Ba cây chập lại một cành mẫu đơn  
V1427 Phận đành chi dám kêu oan  
V1428 Đào hoen quyên má, liễu tan tác mành  
V1429 Một sân lấm cát đã đầy  
V1430 Gương lờ nước thủy, mai gầy vóc sương  
V1431 Nghĩ tình chàng Thúc mà thương  
V1432 Nẻo xa trông thấy lòng càng xót xa  
V1433 Khóc rằng: "Oan khốc vì ta!  
V1434 "Có nghe lời trước, chớ đà lụy sau  
V1435 "Cạn lòng chẳng biết nghĩ sâu

V1436 "Để ai trắng túi, hoa sầu vì ai?"  
V1437 Phủ đường nghe thoáng vào tai  
V1438 Động lòng lại gạn đến lời riêng tây  
V1439 Sụt sùi chàng mới thừa ngay  
V1440 Đầu đuôi kể lại sự ngày cầu thân:  
V1441 "Nàng đà tính trước xa gần  
V1442 "Tù xưa nàng đã biết thân có rày!  
V1443 "Tại tôi húng lấy một tay  
V1444 "Để nàng cho đến nỗi này vì tôi!"  
V1445 Nghe lời nói cũng thương lời  
V1446 Đẹp uy mới dạy mở bài giải vi  
V1447 Rằng: "Như hửn có thể thì  
V1448 Trảng hoa, song cũng thị phi biết điều!"  
V1449 Sinh rằng: "Chút phận bọt bèo  
V1450 "Theo đòi vả cũng ít nhiều bút nghiên."  
V1451 Cười rằng: "Đã thế thì nên!  
V1452 "Mộc già hãy thử một thiên trình nghề."  
V1453 Nàng vâng cất bút tay đề  
V1454 Tiên hoa trình trước án phê xem tường  
V1455 Khen rằng: "Giá lợp Thịnh Đường  
V1456 "Tài này sắc ấy nghìn vàng chưa cân!  
V1457 "Thật là tài tử giai nhân  
V1458 "Châu Trần còn có Châu Trần nào hơn?  
V1459 "Thôi đừng rước dữ cứu hờn  
V1460 "Làm chi lỡ nhịp cho đờn ngang cung?  
V1461 "Đã đưa đến trước cửa công  
V1462 "Ngoài thì là lý, song trong là tình  
V1463 "Dâu con trong đạo gia đình  
V1464 "Thôi thì đẹp nỗi bất bình là xong!"  
V1465 Kíp truyền sắm sửa lễ công  
V1466 Kiệu hoa cất gió, đuốc hồng điểm sao  
V1467 Bày hàng cổ xúy xôn xao  
V1468 Song song đưa tới trướng đào sánh đôi  
V1469 Thương vì hạnh, trọng vì tài  
V1470 Thúc ông thôi cũng dẹp lời phong ba  
V1471 Huệ lan sực nức một nhà  
V1472 Tùng cay đắng lại mặn mà hơn xưa

## Chia tay với Thúc

- V1473 Mảng vui rượu sớm cò trưa  
V1474 Đào đà phai thắm, sen vừa nảy xanh  
V1475 Trướng hồ vắng vẻ đêm thanh  
V1476 E tình, nàng mới bày tình riêng chung:  
V1477 "Phận bồ từ vẹn chữ tòng  
V1478 "Đổi thay nhận yến đã hồng đây niên  
V1479 "Tin nhà ngày một vắng tin  
V1480 "Mặn tình cát lũy, lạt tình tao kang  
V1481 "Nghĩ ra thật cũng nên đường  
V1482 "Tắm hơi, ai kẻ giữ giàng cho ta?  
V1483 "Trộm nghe kẻ lớn trong nhà  
V1484 "Ở vào khuôn phép. nói ra mỗi giường  
V1485 "E thay những dạ phi thường  
V1486 "Dễ dò rốn biển, khôn lường đáy sông!  
V1487 "Mà ta suốt một năm ròng  
V1488 "Thế nào cũng chẳng giấu xong được nào  
V1489 "Bấy chầy chưa tỏ tiêu hao  
V1490 "Hoặc là trong có làm sao chẳng là?  
V1491 "Xin chàng liệu kíp lại nhà  
V1492 "Trước người đẹp ý, sau ta biết tình  
V1493 "Đêm ngày giữ mực giấu quanh  
V1494 "Rày lần, mai lửa, như hình chưa thông!"  
V1495 Nghe lời khuyên nhủ thông dong  
V1496 Đành lòng sinh mới quyết lòng hồi trang  
V1497 Rạng ra gửi đến xuân đường  
V1498 Thúc ông cũng rội giục chàng ninh gia  
V1499 Tiễn đưa một chén quan hà  
V1500 Xuân đình thoát đã dạo ra Cao đình  
V1501 Sông Tần một giải xanh xanh  
V1502 Lôi thôi bờ liễu mấy cành Dương quan  
V1503 Cầm tay dài ngắn thở than  
V1504 Chia phôi ngừng chén, hợp tan nghẹn lời  
V1505 Nàng rằng: "Non nước xa khơi  
V1506 "Sao cho trong ấm thì ngoài mới êm  
V1507 "Dễ lừa yếm thắm trôn kim  
V1508 "Làm chi bưng mắt bắt chim khó lòng!  
V1509 "Đôi ta chút nghĩa đèo bông

V1510 "Đến nhà, trước liệu nói sòng cho minh  
V1511 "Dầu khi sóng gió bất tình  
V1512 "Lớn ra uy lớn, tôi đành phận tôi  
V1513 "Hơn điều giấu ngược, giấu xuôi  
V1514 "Lại mang những việc tầy trời đến sau  
V1515 "Thương nhau xin nhớ lời nhau  
V1516 "Năm chầy cũng chẳng đi đâu mà chầy!  
V1517 "Chén đưa nhớ bữa hôm nay  
V1518 "Chén mừng xin đợi ngày này năm sau."  
V1519 Người lên ngựa, kẻ chia bào  
V1520 Rừng phong, thu đã nhuốm màu quan san  
V1521 Dặm hồng bụi cuốn chinh an  
V1522 Trông người đã khuất mấy ngàn dâu xanh  
V1523 Người về chiếc bóng năm canh  
V1524 Kẻ đi muôn dặm một mình xa xôi  
V1525 Vàng trăng ai xẻ làm đôi?  
V1526 Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường

Dòng 1527-1626

Người vợ thâm hiểm

V1527 Kế chi những nỗi dọc đường  
V1528 Buồng trong này nỗi chủ trương ở nhà  
V1529 Vốn dòng họ Hoạn danh gia  
V1530 Con quan Lại bộ tên là Hoạn Thư  
V1531 Duyên Đàng thuận nẻo gió đưa  
V1532 Cùng chàng kết tóc xe tơ những ngày  
V1533 Ở ăn thì nét cũng hay  
V1534 Nói điều ràng buộc thì tay cũng già  
V1535 Từ nghe vườn mới thêm hoa  
V1536 Miệng người đã lẩm, tin nhà thì không  
V1537 Lửa tâm càng giập càng nồng  
V1538 Trách người đen bạc ra lòng trắng hoa  
V1539 "Ví bằng thú thật cùng ta  
V1540 "Cũng dong kẻ dưới mới là lượng trên  
V1541 "Đại chi chẳng giữ lấy nền  
V1542 "Tốt chi mà rước tiếng ghen vào mình?  
V1543 "Lại còn bưng bít giấu quanh  
V1544 "Làm chi những thói trẻ ranh nực cười!

V1545 "Tính rằng cách mặt, khuất lời  
V1546 "Giấu ta, ta cũng liệu bài giấu cho  
V1547 "Lo gì việc ấy mà lo  
V1548 "Kiến trong miệng chén có bò đi đâu?  
V1549 "Làm cho nhìn chẳng được nhau  
V1550 "Làm cho đầy đọa cát đầu chẳng lên!  
V1551 "Làm cho trông thấy nhỡ tiền  
V1552 "Cho người thăm ván, bán thuyền, biết tay!"  
V1553 Nỗi lòng kín chẳng ai hay  
V1554 Ngoài tai để mặc gió bay mái ngoài  
V1555 Tuần sau bỗng thấy hai người  
V1556 Mách tin, ý cũng liệu bài tâng công  
V1557 Tiểu thư nổi giận đùng đùng:  
V1558 "Gớm tay thù dệt ra lòng trêu người!  
V1559 "Chồng tao nào phải như ai  
V1560 "Điều này hẳn miệng những người thị phi!"  
V1561 Vội vàng xuống lệnh ra uy  
V1562 Đứa thì vả miệng, đứa thì bẻ răng  
V1563 Trong ngoài kín mít như bưng  
V1564 Nào ai còn dám nói năng một lời!  
V1565 Buồng đào khuya sớm thành thơi  
V1566 Ra vào một mực nói cười như không  
V1567 Đêm ngày lòng những giận lòng  
V1568 Sinh đà về đến lầu hồng, xuống yên  
V1569 Lời tan hợp, nổi hàn huyền  
V1570 Chũ tình càng mặn, chũ duyên càng nồng  
V1571 Tẩy trần vui chén thông dong  
V1572 Nỗi lòng, ai ở trong lòng mà ra?  
V1573 Chàng về xem ý tú nhà  
V1574 Sự mình cũng rấp lân la giải bày  
V1575 Máy phen cười nói tỉnh say  
V1576 Tóc tơ bất động mảy may sự tình  
V1577 Nghĩ: "Đà bưng kín miệng bình  
V1578 "Nào ai có khẩu mà mình lại xưng?"  
V1579 Những là e ấp dùng dằng  
V1580 Rút dây sợ nữa động rừng, lại thôi  
V1581 Có khi vui chuyện mua cười  
V1582 Tiểu thư lại giở những lời đầu đầu  
V1583 Rằng: "Trong ngọc đá vàng thau

V1584 "Mười phần ta đã tin nhau cả mười  
V1585 "Khen cho những miệng rộng dài  
V1586 "Bướm ong lại đặt những lời nọ kia  
V1587 "Thiếp dầu vụng, chẳng hay suy  
V1588 "Đã dơ bụng nghĩ, lại bia miệng cười!"  
V1589 Thấy lời thủng thỉnh như chơi  
V1590 Thuận lời, chàng cũng nói xuôi đồ đòn  
V1591 Những là cười phấn cợt son  
V1592 Đèn khuya chung bóng, trăng tròn sánh vai  
V1593 Thú quê thuần hức bén mùi  
V1594 Giếng vàng đã rụng một vài lá ngô  
V1595 Chạnh niềm nhớ cảnh giang hồ  
V1596 Một niềm quan tái, mấy mùa gió trắng  
V1597 Tình riêng chưa dám rỉ rã  
V1598 Tiểu thư trước đã liệu chừng nhủ qua:  
V1599 "Cách năm, mây bạc xa xa  
V1600 "Lâm Chuy cũng phải tính mà thần hôn"  
V1601 Được lời như cỏi tác son  
V1602 Vó câu thẳng ruổi nước non quê người  
V1603 Long lanh dáy nước in trời  
V1604 Thành xây khói biếc, non phơi bóng vàng  
V1605 Roi câu vừa gióng dặm trường  
V1606 Xe hương nàng cũng thuận đường qui ninh  
V1607 Thừa nhà huyên hết mọi tình  
V1608 Nổi chàng ở bạc, nổi mình chịu đen  
V1609 Nghĩ rằng: "Ngựa ghẻ, hờn ghen  
V1610 "Xấu chàng mà có ai khen chi mình!  
V1611 "Vậy nên ngảnh mặt làm thinh  
V1612 "Mưu cao vốn đã rắp ranh những ngày  
V1613 "Lâm Chuy đường bộ tháng chầy  
V1614 "Mà đường hải đạo sang ngay thì gần  
V1615 "Dọn thuyền lựa mặt gia nhân  
V1616 "Hãy đem dây xích buộc chân nàng về  
V1617 "Làm cho, cho mệt, cho mê  
V1618 "Làm cho đau đớn, ê chề cho coi!  
V1619 "Trước cho bỏ ghét những người  
V1620 "Sau cho để một trò cười về sau!"  
V1621 Phu nhân khen chúc rất màu  
V1622 Chiều con, mới dạy mặc dầu ra tay





V1657                               Gió cao, ngọn lửa càng cao  
V1658                               Tôi đòi tìm đủ, nàng nào thấy đâu!  
V1659                               Hót hơ, hót hỡi, nhìn nhau  
V1660                               Giếng sâu, bụi rậm, trước sau tìm quàng;  
V1661                               Chạy vào chốn cũ phòng hương  
V1662                               Trong tro, thấy một đồng xương cháy tàn  
V1663                               Ngay tình ai biết mưu gian  
V1664                               Hắn nàng, thôi lại còn bàn rằng ai!  
V1665                               Thúc ông sứt sùi ngắn dài  
V1666                               Nghĩ con vắng vẻ, thương người nét na  
V1667                               Di hài nhật sắp về nhà  
V1668                               Nào là khâm liệm, nào là tang trai  
V1669                               Lễ thường đã đủ một hai  
V1670                               Lục trình chàng cũng đến nơi bấy giờ  
V1671                               Bước vào chốn cũ lâu thư  
V1672                               Tro than một đồng, nắng mưa bốn tường  
V1673                               Sang nhà cha, tối trung đường  
V1674                               Linh sàng, bài vị, thờ nàng ở trên  
V1675                               Hỡi ôi! Nói hết sự duyên  
V1676                               Tơ tình đứt ruột, lửa phiền cháy gan  
V1677                               Gieo mình vật vã khóc than:  
V1678                               "Con người thế ấy, thác oan thế này!  
V1679                               "Chắc rằng mai trúc lại vầy  
V1680                               "Ai hay vĩnh quyết là ngày đưa nhau!"  
V1681                               Thương càng nghĩ, nghĩ càng đau  
V1682                               Dễ ai rắp thảm, quạt sào cho khuây  
V1683                               Gần miền nghe có một thầy  
V1684                               Phi phù trị quỷ, cao tay thông huyền  
V1685                               Trên tam đảo, dưới cửu tuyền  
V1686                               Tìm đâu thì cũng biết tin rõ ràng  
V1687                               Sấm sanh lễ vật rước sang  
V1688                               Xin tìm cho thấy mặt nàng hỏi han  
V1689                               Đạo nhân phục trước tỉnh bàn  
V1690                               Xuất thân giây phút chưa tàn nén hương  
V1691                               Trở về minh bạch nói tường:  
V1692                               "Mặt nàng chẳng thấy, việc nàng đã tra:  
V1693                               "Người này nặng kiếp oan gia  
V1694                               "Còn nhiều nợ lắm, sao đà thác cho!  
V1695                               "Mệnh cung đang mắc nạn to

V1696 "Một năm nữa mới thăm dò được tin  
V1697 "Hai bên giáp mặt chiến chiến  
V1698 "Muốn nhìn mà chẳng được nhìn lạ thay!"  
V1699 Nghe lời nói, lạ đường này!  
V1700 Sự nàng đã thế, lời thầy dám tin?  
V1701 Chẳng qua đồng cốt quàng xiên  
V1702 Người đâu mà lại thấy trên cõi trần?  
V1703 Tiếc hoa những ngậm ngùi xuân  
V1704 Thân này để lại mấy lần gặp tiên!  
V1705 Nước trôi hoa rụng đã yên  
V1706 Hay đâu địa ngục ở miền nhân gian!

Dòng 1707-1790

Đời nô lệ

V1707 Khuyển, Ung đã dất mùi gian  
V1708 Vực nàng đưa xuống để an dưới thuyền  
V1709 Buồm cao, lèo thẳng cánh suyền  
V1710 Đè chừng huyện Tích, băng miền vượt sang  
V1711 Dỡ dờ, lên trước sảnh đường  
V1712 Khuyển, Ung, hai đứa nộp nàng dâng công  
V1713 Vực nàng tạm xuống môn phòng  
V1714 Hãy còn thêm thiệp giấc nồng chưa phai  
V1715 Hoàng lương chột tỉnh hôn mai  
V1716 Cửa nhà đâu mát, lâu đài nào đây?  
V1717 Bàng hoàng giở tỉnh giở say  
V1718 Sảnh đường mắng tiếng đòi ngay lên hầu  
V1719 Ả hoàn liền xuống giục mau  
V1720 Hải hùng nàng mới theo sau một người  
V1721 Ngược trông tòa rộng, dây dài  
V1722 "Thiên quang Chủng tử" có bài treo trên  
V1723 Ban ngày, sáp thấp hai bên  
V1724 Giữa giường thất bảo, ngồi trên một bà  
V1725 Gạn gùng ngọn hỏi, ngành tra  
V1726 Sự mình, nàng đã cú mà gửi thưa  
V1727 Bất tình nổi trận mây mưa  
V1728 Dức rằng: "Những giống bờ thờ quen thân!  
V1729 "Con này chẳng phải thiện nhân  
V1730 "Chẳng màu trốn chúa, thì quân lộn chồng

V1731 "Ra tuồng mèo mả, gà đồng  
V1732 "Ra tuồng lúng túng chẳng xong bề nào  
V1733 "Đã đem mình bán cửa tao  
V1734 "Lại còn khùng khỉnh làm cao thế này!  
V1735 "Nào là gia pháp nọ bay!  
V1736 "Hãy cho ba chực, biết tay một lần!"  
V1737 A hoàn trên dưới dạ rân  
V1738 Dẫu rằng trăm miệng khôn phân lẽ nào!  
V1739 Trúc côn ra sức đập vào  
V1740 Thịt nào chẳng nát, gan nào chẳng kinh!  
V1741 Xót thay đào lý một cành  
V1742 Một phen mưa gió tan tành một phen!  
V1743 Hoa nô, truyền dạy đổi tên  
V1744 Buồng the, dạy ép vào phiên thị tì  
V1745 Ra vào theo lữ thanh y  
V1746 Dãi đầu tóc rối, da chì quấn bao!  
V1747 Quán gia có một mụ nào  
V1748 Thấy người, thấy nét, ra vào mà thương  
V1749 Khi chè chén, khi thuốc thang  
V1750 Đem lời phương tiện mở đường hiếu sinh  
V1751 Dạy rằng: "May rủi đã đành  
V1752 "Liễu bề mình giữ lấy mình cho hay  
V1753 "Cũng là oan nghiệp chi đây  
V1754 "Sa cơ mới đến thế này, chẳng dung  
V1755 "Ở đây tai vách mạch rừng  
V1756 "Thấy ai người cũ cũng đừng nhìn chi  
V1757 "Kẻo khi sấm sét bất kỳ  
V1758 "Con ong, cái kiến, kêu gì được oan!"  
V1759 Nàng càng giọt ngọc như chan  
V1760 Nổi lòng luống những bàn hoàn niềm tây  
V1761 "Phong trần kiếp đã chịu đày  
V1762 "Làm than, lại có thứ này bằng hai!  
V1763 "Phận sao bạc chẳng vừa thôi?  
V1764 "Khăng khăng buộc mãi lấy người hồng nhan!  
V1765 "Đã đành túc trái tiên oan  
V1766 "Cũng liều ngọc nát, hoa tàn mà chi!"  
V1767 Những là nường nấu qua thì  
V1768 Tiểu thư phải buổi mới về ninh gia  
V1769 Mẹ con trò chuyện lân la

V1770 Phu nhân mới gọi nàng ra dạy lời:  
V1771 "Tiểu thư dưới trướng thiếu người  
V1772 "Cho về bên ấy, theo đòi lầu trang."  
V1773 Lĩnh lời, nàng mới theo sang  
V1774 Biết đâu địa ngục, thiên đường là đâu?  
V1775 Sớm khuya khăn mặt, lược đầu  
V1776 Phận con hầu, giữ con hầu, dám sai!  
V1777 Phải đêm êm ả chiều trời  
V1778 Trúc tở, hỏi đến nghề chơi mọi ngày  
V1779 Lĩnh lời, nàng mới lựa dây  
V1780 Nỉ non thánh thót, dễ say lòng người  
V1781 Tiểu thư xem cũng thương tài  
V1782 Khuôn uy dường cũng bớt vài bốn phân  
V1783 Cửa người đày đọa chút thân  
V1784 Sớm năn nỉ bóng, đêm ngơ ngẩn lòng  
V1785 Lâm Chuy chút nghĩa đèo bông  
V1786 Nước non để chữ tương phùng kiếp sau!  
V1787 Bốn phương mây trắng một màu  
V1788 Trông vời cố quốc, biết đâu là nhà?  
V1789 Lần lần tháng trọn ngày qua  
V1790 Nỗi gần nào biết đường xa thế này.

Dòng 1791-1884  
Tái ngộ với Thúc

V1791 Lâm Chuy từ thuở uyên bay,  
V1792 Buồng không, thương kẻ thảng ngày chiếc thân  
V1793 Mây xanh, trăng mới in ngần  
V1794 Phấn thừa, hương cũ, bội phần xót xa  
V1795 Sen tàn, cúc lại nở hoa  
V1796 Sầu dài, ngày ngắn, đông đà sang xuân  
V1797 Tìm đâu cho thấy cố nhân?  
V1798 Lấy câu vận mệnh khuây dần nhớ thương  
V1799 Trạnh niềm nhớ cảnh gia hương  
V1800 Nhớ quê, chàng lại tìm đường thăm quê  
V1801 Tiểu thư đón cửa đã đề  
V1802 Hàn huyên vừa cạn mọi bề gần xa  
V1803 Nhà hương cao cuốn bức là  
V1804 Buồng trong, truyền gọi nàng ra lạy mừng

V1805                           Bước ra một bước một ngừng  
V1806                           Trông xa, nàng đã tỏ chùng nẻo xa:  
V1807                           "Phải rằng nắng quáng, đèn lò  
V1808                           "Rõ ràng ngòi đó chẳng là Thúc sinh?  
V1809                           "Bấy giờ, tình mới tỏ tình  
V1810                           "Thôi thôi đã mắc vào vành, chẳng sai!  
V1811                           "Chước đâu, có chước lạ đời!  
V1812                           "Người đâu mà lại có người tinh ma!  
V1813                           "Rõ ràng thật lứa đôi ta  
V1814                           "Làm cho con ở, chúa nhà đôi nơi!  
V1815                           "Bề ngoài thơn thớt nói cười  
V1816                           "Mà trong nham hiểm, giết người không dao  
V1817                           "Bây giờ đất thấp trời cao  
V1818                           "Ăn làm sao, nói làm sao bây giờ?"  
V1819                           Càng trông mặt, càng ngẩn ngơ  
V1820                           Ruột tầm đòi đoan như tơ rối bởi  
V1821                           Sợ uy dám chẳng vâng lời  
V1822                           Cúi đầu nép xuống sân mai một chiều  
V1823                           Sinh đà phách lạc, hồn xiêu:  
V1824                           "Thương ôi! Chẳng phải nàng Kiều ở đây?  
V1825                           "Nhân làm sao đến thế này?  
V1826                           "Thôi thôi ta đã mắc tay ai rồi!"  
V1827                           Sợ quen dám hở ra lời  
V1828                           Khôn ngăn giọt ngọc, sụt sùi nhỏ sa  
V1829                           Tiểu thư trông mặt hỏi tra:  
V1830                           "Mới về có việc chi mà động dong?"  
V1831                           Sinh rằng: "Hiếu phục vừa xong  
V1832                           "Suy lòng trắc dĩ, đau lòng chung thiên!"  
V1833                           Khen rằng: "Hiếu tử đã nên!  
V1834                           "Tẩy trần, mượn chén giải phiền đêm thu."  
V1835                           Vợ chồng chén tạc chén thù  
V1836                           Bắt nàng đứng chực trì hồ hai nơi  
V1837                           Bắt khoan, bắt nhặt, đến lời  
V1838                           Bắt quì tận mặt, bắt mời tận tay  
V1839                           Sinh càng như đại như ngậy  
V1840                           Giọt dài, giọt ngắn, chén đầy, chén vơi  
V1841                           Ngảnh đi, chột nói, chột cười  
V1842                           Cáo say, chàng đã giạm bài lảng ra  
V1843                           Tiểu thư vội thét: "Con Hoa!

V1844 "Khuyên chàng chẳng cạn thì ta có đòn!"  
V1845 Sinh càng nát ruột tan hồn  
V1846 Chén mời, phải ngậm bồ hòn, ráo ngay!  
V1847 Tiểu thư cười nói tỉnh say  
V1848 Chứa xong cuộc rượu, lại bày trò chơi  
V1849 Rằng: "Hoa nô đủ mọi tài  
V1850 "Bản đàn thủ giao một bài chàng nghe!"  
V1851 Nàng đà tán hoán, tê mê  
V1852 Vâng lời, ra trước bình the vắn đàn  
V1853 Bốn dây như khóc, như than  
V1854 Khiến người trên tiệc cũng tan nát lòng!  
V1855 Cũng trong một tiếng tơ đồng  
V1856 Người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm  
V1857 Giọt châu lã chã khôn cầm  
V1858 Cúi đầu, chàng những gạt thăm giọt sương  
V1859 Tiểu thư lại thét lấy nàng:  
V1860 "Cuộc vui gảy khúc đoạn tràng ấy chi?  
V1861 "Sao chẳng biết ý tứ gì?  
V1862 "Cho chàng buồn bã, tội thì tại người!"  
V1863 Sinh càng thảm thiết bồi hồi  
V1864 Vội vàng gượng nói, gượng cười cho qua  
V1865 Giọt rờn canh đã điểm ba  
V1866 Tiểu thư nhìn mặt, dường đà cam tâm  
V1867 Lòng riêng tấp tểnh mừng thầm:  
V1868 "Vui này đã bỏ đau ngầm xưa nay!"  
V1869 Sinh thì gan héo, ruột đầy  
V1870 Nổi lòng, càng nghĩ càng cay đắng lòng  
V1871 Người vào chung gối loan phòng  
V1872 Nàng ra tựa bóng đèn giông canh dài  
V1873 Bây giờ mới rõ tâm hơi  
V1874 "Máu ghen, đâu có lạ đời nhà ghen!  
V1875 "Chước đau rẽ thúy chia duyên!  
V1876 "Ai ra đường nấy, ai nhìn được ai  
V1877 "Bây giờ một vực một trời  
V1878 "Hết điều khinh trọng, hết lời thị phi  
V1879 "Nhẹ như bấc, nặng như chì  
V1880 "Gỡ cho ra nữa, còn gì là duyên!  
V1881 "Lỡ làng chút phận thuyền duyên  
V1882 "Bể sâu, sóng cả, có tuyền được vay?"



V1883 Một mình âm ỷ đêm chầy  
V1884 Đĩa dầu voi, nước mắt đầy năm canh

Dòng 1885-2028  
Qui y

V1885 Sớm khuya hầu hạ đài doanh  
V1886 Tiểu thư chạm mặt, dè tình hỏi tra  
V1887 Lựa lời, nàng mới thừa qua:  
V1888 "Phải khi mình lại xót xa nỗi mình."  
V1889 Tiểu thư hỏi lại Thúc sinh:  
V1890 "Cậy chàng tra lấy thực tình cho nao!"  
V1891 Sinh đà rớt ruột như bào  
V1892 Nói ra chẳng tiện, trông vào chẳng đàng!  
V1893 Những e lại lụy đến nàng  
V1894 Đánh liều mới sẽ lựa đường hỏi tra  
V1895 Cúi đầu quì trước sân hoa  
V1896 Thân cung nàng mới dâng qua một tờ  
V1897 Diện tiền trình với tiểu thư  
V1898 Thoát xem đường có ngẩn ngơ chút tình  
V1899 Liền tay trao lại Thúc sinh  
V1900 Rằng: "Tài nên trọng, mà tình nên thương!"  
V1901 "Ví chẳng có số giàu sang  
V1902 "Giá này dẫu đúc nhà vàng cũng nên!  
V1903 "Bể tràn, chìm nổi thuyền quyên  
V1904 "Hữu tài, thương nỗi vô duyên lạ đời!"  
V1905 Sinh rằng: "Thật có như lời  
V1906 "Hồng nhan bạc mệnh, một người nào vay  
V1907 "Nghìn xưa âu cũng thế này  
V1908 "Tù bi âu liệu bớt tay mới vừa."  
V1909 Tiểu thư rằng: "Ý trong tờ  
V1910 "Rắp đen mệnh bạc, xin nhờ cửa Không  
V1911 "Thôi thì thôi, cũng chiều lòng  
V1912 "Cũng cho nghỉ nghị trong vòng bước ra  
V1913 "Sẵn Quan âm các vườn ta  
V1914 "Có cây trăm thước, có hoa bốn mùa  
V1915 "Có cổ thụ, có sơn hồ  
V1916 "Cho nàng ra đó giữ chùa tụng kinh."  
V1917 Tâng tâng, trời mới bình minh

V1918 Hương hoa, ngũ cúng, sắm sanh lễ thường  
V1919 Đưa nàng đến trước Phật đường  
V1920 Tam qui, ngũ giới, cho nàng xuất gia  
V1921 Áo xanh đổi lấy cà sa  
V1922 Pháp danh lại đổi tên ra Trạc Tuyền  
V1923 Sớm khuya tính đủ dầu đèn  
V1924 Xuân, Thu, cắt sẵn hai tên hương trà  
V1925 Nàng từ lánh gót vườn hoa  
V1926 Đường gần rừng tía, đường xa bụi hồng  
V1927 Nhân duyên đâu lại còn mong?  
V1928 Khỏi điều then phấn, tủi hồng thì thôi  
V1929 Phật tiền thăm lớp sào vùi  
V1930 Ngày phò thủ tự, đêm nhồi tâm hương  
V1931 Cho hay giọt nước cành dương  
V1932 Lửa lòng tưới tắt mọi đường trần duyên  
V1933 Nâu sông từ trở màu thuyền  
V1934 Sân thu trăng đã vài phen đứng đầu  
V1935 Quan phòng, then nhật, lưới mau  
V1936 Nói lời trước mặt, rơi châu vắng người  
V1937 Gác kinh, viện sách, đôi nơi  
V1938 Trong gang tấc, lại gấp mười quan san  
V1939 Những là ngậm thở nuốt than  
V1940 Tiểu thư phải buổi vấn an về nhà  
V1941 Thừa cơ, Sinh mới lén ra  
V1942 Xăm xăm đến mé vườn hoa với nàng  
V1943 Sụt sùi, dở nổi đoạn tràng  
V1944 Giọt châu tầm tã đẫm tràng áo xanh  
V1945 "Đã cam chịu bạc với tình  
V1946 "Chúa xuân để tội một mình cho hoa  
V1947 "Thấp cơ, thua trí đàn bà  
V1948 "Trông vào đau ruột, nói ra ngại lời  
V1949 "Vì ta cho lụy đến người  
V1950 "Cát lằm ngọc trắng, thiệt đời xuân xanh!  
V1951 "Quản chi lên thác xuống ghềnh  
V1952 "Cũng toan sống thác với tình cho xong  
V1953 "Tông đường, chút chửa cam lòng  
V1954 "Nghiến răng bẻ một chữ đồng làm hai  
V1955 "Then mình đá nát vàng phai  
V1956 "Trăm thân dễ chuộc một lời được sao?"

V1957 Nàng rằng: "Chiếc bách song đào  
V1958 "Nổi chìm cũng mặc lúc nào rủi may  
V1959 "Chút thân quần quai vũng lầy  
V1960 "Sống thừa còn tưởng đến rày nữa sao?  
V1961 "Cũng liều một giọt mưa đào  
V1962 "Mà cho thiên hạ trông vào cũng hay!  
V1963 "Xót vì cầm đã bén dây  
V1964 "Chẳng trăm năm, cũng một ngày duyên ta  
V1965 "Liệu bài mở cửa cho ra  
V1966 "Ấy là tình nặng, ấy là ân sâu!"  
V1967 Sinh rằng: "Riêng tưởng bấy lâu  
V1968 "Lòng người nham hiểm, biết đâu mà lường  
V1969 "Nữa khi giông tố phủ phàng  
V1970 "Thiệt riêng đấy, cũng lại càng cực đây  
V1971 "Liệu mà xa chạy cao bay  
V1972 "Ái ân ta có ngàn này mà thôi!  
V1973 "Bây giờ kẻ ngược người xuôi  
V1974 "Biết bao giờ lại nổi lời nước non?  
V1975 "Dẫu rằng sông cạn đá mòn  
V1976 "Con tầm đến thác cũng còn vương tở!"  
V1977 Cùng nhau kể lẻ sau xưa  
V1978 Nói rồi lại nói, lời chưa hết lời  
V1979 Mặt trông, tay chẳng nở rời  
V1980 Hoa tì đã động tiếng người nẻo xa  
V1981 Nhận ngừng, nuốt tụi, đứng ra  
V1982 Tiểu thư đâu đã rẽ hoa bước vào  
V1983 Cười cười nói nói ngọt ngào  
V1984 Hỏi chàng mới ở chốn nào lại chơi?  
V1985 Dối quanh, Sinh mới liệu lời:  
V1986 "Tìm hoa quá bước, xem người viết kinh."  
V1987 Khen rằng: "Bút pháp đã tinh  
V1988 "So vào với thiếp Lan đình nào thua!  
V1989 "Tiếc thay lưu lạc giang hồ  
V1990 "Nghìn vàng thật cũng nên mua lấy tài!"  
V1991 Thuyền trà cạn nước hồng mai  
V1992 Thong dong nổi gót thư trai cùng về  
V1993 Nàng càng e lệ ủ ê  
V1994 Rủ tai, hỏi lại hoa tì trước sau  
V1995 Hoa rằng: "Bà đến đã lâu

V1996	"Rón chân đứng nấp độ đầu nữa giò
V1997	"Rành rành kẽ tóc chân tơ
V1998	"Mấy lời nghe hết, đã dư tỏ tường
V1999	"Bao nhiêu đoạn khổ tình thương
V2000	"Nỗi ông vất vả, nỗi nàng thở than
V2001	"Dặn tôi đứng lại một bên
V2002	"Chán tai rồi mới bước lên trên lầu."
V2003	Nghe thôi kinh hãi xiết đầu
V2004	"Đàn bà thế ấy, thấy âu một người!
V2005	"Ấy mới gan! Ấy mới tài!
V2006	"Nghĩ càng thêm nổi sồn gai rụng rời!
V2007	"Người đâu sâu sắc nước đời
V2008	"Mà chàng Thúc phải ra người bó tay!
V2009	"Thực tang bắt được đường này
V2010	"Máu ghen, ai cũng chau mày nghiêng răng
V2011	"Thế mà im chẳng đãi đàng
V2012	"Chào mời vui vẻ, nói năng dịu dàng!
V2013	"Giận đầu ra dạ thế thường
V2014	"Cười đầu mới thực khôn lường hiểm sâu
V2015	"Thân ta, ta phải lo âu
V2016	"Miệng hùm, nọc rắn, ở đâu chốn này!
V2017	"Ví chẳng chấp cánh cao bay
V2018	"Trèo cây lâu cũng có ngày bẻ hoa
V2019	"Phận bèo bao quản nước sa
V2020	"Lệnh đênh đầu nữa cũng là lệnh đênh
V2021	"Chỉ e quê khách một mình
V2022	"Tay không chưa dễ tìm vành ấm no!"
V2023	Nghĩ đi, nghĩ lại quanh co
V2024	Phật tiền, sẵn có mọi đồ kim ngân
V2025	Bên mình giắt để hộ thân
V2026	Lần nghe canh đã một phần trống ba
V2027	Cất mình qua ngọn tường hoa
V2028	Lần đường theo bóng trăng tà về tây.

Dòng 2029-2060  
Sư Giác Duyên

V2029	Mịt mù dặm cát đời cây
V2030	Tiếng gà điểm nguyệt, dấu giày cầu sương

V2031 Canh khuya thân gái dặm trường  
V2032 Phần e đường sá, phần thương dải dầu!  
V2033 Trời đông vừa rặng ngàn dâu  
V2034 Bơ vơ nào đã biết đâu là nhà  
V2035 Chùa đầu trông thấy nẻo xa  
V2036 Rành rành "Chiêu Ân Am" ba chữ bài  
V2037 Xăm xăm gỗ mái cửa ngoài  
V2038 Trụ trì nghe tiếng rước mời vào trong  
V2039 Thấy màu ăn mặc nâu sồng  
V2040 Giác Duyên sư trưởng lành lòng liền thương  
V2041 Gạn gùng ngành ngọn cho tường  
V2042 Lạ lòng, nàng hãy tìm đường nói quanh:  
V2043 "Tiểu thiên quê ở Bắc kinh,  
V2044 "Qui sư, qui Phật, tu hành bấy lâu  
V2045 "Bản sư rồi cũng đến sau  
V2046 "Dạy đưa pháp bảo sang hầu sư huynh."  
V2047 Rày vâng diện hiến rành rành  
V2048 Chuông vàng khánh bạc bên mình giở ra  
V2049 Xem qua sư mới dạy qua:  
V2050 "Phải nơi Hàng Thủy là ta hậu tình  
V2051 "Chín e đường sá một mình  
V2052 "Ở đây chờ đợi sư huynh ít ngày."  
V2053 Gửi thân được chốn am mây  
V2054 Muối dưa đắp đổi tháng ngày thông dong  
V2055 Kệ kinh câu cũ thuộc lòng  
V2056 Hương đèn việc cũ, trai phòng quen tay  
V2057 Sớm khuya lá bối phướn mây  
V2058 Ngọn đèn khêu nguyệt, tiếng chày nện sường  
V2059 Thấy nàng thông tuệ khác thường  
V2060 Sư càng nể mặt, nàng càng vững chân.

Dòng 2061-2164  
Sương gió dập vùi

V2061 Cửa thuyền vừa cũ cuối xuân  
V2062 Bóng hoa đầy đất, vẻ ngân ngang trời  
V2063 Gió quang, mây tạnh thanh thời  
V2064 Có người đàn việt lên chơi cửa Già  
V2065 Giở đồ chuông khánh xem qua

V2066 Khen rằng: "Khéo giống của nhà Hoạn nương!"  
V2067 Giác Duyên thực ý lo lường  
V2068 Đêm khuya mới hỏi lại nàng trước sau  
V2069 Nghĩ rằng khôn nổi giấu màu  
V2070 Sự mình nàng mới gót đầu bày ngay:  
V2071 "Bây giờ sự đã đường này  
V2072 "Phận hèn dầu rủi, dầu may tại người."  
V2073 Giác Duyên nghe nói rụng rời  
V2074 Nửa thương, nửa sợ, bồi hồi chẳng xong  
V2075 Rủi tai mới kể sự lòng:  
V2076 "Ở đây của Phật là không hẹp gì  
V2077 "E chẳng những sự bất kỳ  
V2078 "Để nàng cho đến thế thì cũng thương!  
V2079 "Lánh xa trước liệu tìm đường  
V2080 "Ngồi chờ nước đến, nên đường còn quê!"  
V2081 Có nhà họ Bạc bên kia  
V2082 Am mây quen lối đi về đầu hương  
V2083 Nhấn sang, dọn hết mọi đường  
V2084 Dọn nhà hãy tạm cho nàng trú chân  
V2085 Những mành được chốn an thân  
V2086 Vội vàng nào kịp tính gần tính xa  
V2087 Nào ngờ cũng tổ bợm già  
V2088 Bạc Bà học với Tú Bà đồng môn!  
V2089 Thấy nàng mặt phấn, tươi son  
V2090 Màng thâm được buổi bán buôn có lời  
V2091 Hư không đặt để nên lời  
V2092 Nàng đà lớn sự rụng rời lắm phen  
V2093 Mụ càng xua đuổi cho liền  
V2094 Lấy lời hung hiểm, ép duyên Châu Trần  
V2095 Rằng: "Nàng muôn dạm một thân  
V2096 "Lại mang lấy tiếng dữ gần, lành xa  
V2097 "Khéo oan gia, của phá gia!  
V2098 "Còn ai dám chứa vào nhà nữa đây?  
V2099 "Kíp toan kiếm chốn xe dây  
V2100 "Không dừng chứa dễ mà bay đàng trời!  
V2101 "Nơi gần thì chẳng tiện nơi  
V2102 "Nơi xa thì chẳng có người nào xa  
V2103 "Này chàng Bạc Hạnh cháu nhà  
V2104 "Cùng trong thân thích ruột rà, chẳng ai

V2105 "Cửa nhà buôn bán châu Thai  
V2106 "Thực thà có một, đờn sai chẳng hề  
V2107 "Thế nào nàng cũng phải nghe  
V2108 "Thành thân rồi sẽ liệu về châu Thai  
V2109 "Bấy giờ ai lại biết ai  
V2110 "Dầu lòng bể rộng, sông dài thênh thênh  
V2111 "Nàng dầu quyết chẳng thuận tình  
V2112 "Trái lời nẻo trước, lụy mình đến sau!"  
V2113 Nàng càng mặt ủ mày chau  
V2114 Càng nghe mụ nói, càng đau như rần  
V2115 Nghĩ mình túng đất, sẩy chân  
V2116 Thế cùng, nàng mới xa gần thở than:  
V2117 "Thiếp như con én lạc đàn  
V2118 "Phải cung, rày đã sợ làn cây cong  
V2119 "Cùng đường dầu tính chữ tòng  
V2120 "Biết người, biết mặt, biết lòng làm sao?  
V2121 "Nữa khi muôn một thế nào  
V2122 "Bán hùm buôn sói, chắc vào lưng đâu?  
V2123 "Dầu ai lòng có sở cầu  
V2124 "Tâm minh, xin quyết với nhau một lời  
V2125 "Chúng mình có đất có trời  
V2126 "Bấy giờ vượt bể, ra khơi quản gì!"  
V2127 Được lời mụ mới ra đi  
V2128 Mách tin họ Bạc tức thì sắm sanh  
V2129 Một nhà dọn dẹp linh đình  
V2130 Quét sân, đặt trác, rửa bình, thắp nhang  
V2131 Bạc sinh quì xuống vội vàng  
V2132 Quá lời nguyện hết Thành hoàng, Thổ công  
V2133 Trước sân lòng đã giải lòng  
V2134 Trong màn làm lễ tơ hồng kết duyên  
V2135 Thành thân, mới rước xuống thuyền  
V2136 Thuận buồm một lá, xuôi miền châu Thai  
V2137 Thuyền vừa đỗ bến thành thơi  
V2138 Bạc sinh lên trước tìm nơi mọi ngày  
V2139 Cũng nhà hành viện xưa nay  
V2140 Cũng phường bán thịt, cũng tay buôn người  
V2141 Xem người, định giá, vừa rồi  
V2142 Mối hàng một, đã ra mười thì buông  
V2143 Mượn người, thuê kiệu, rước nàng



V2144 Bạc đem mặt bạc, kiếm đường cho xa  
V2145 Kiệu hoa đặt trước thềm hoa  
V2146 Bên trong thấy một mụ ra vội vàng  
V2147 Đưa nàng vào lạy gia đường  
V2148 Cũng thần mày trắng, cũng phường lâu xanh!  
V2149 Thoắt trông nàng đã biết tình  
V2150 Chim lồng khôn lẽ cất mình bay cao  
V2151 "Chém cha cái số hoa đào  
V2152 "Gỡ ra rồi lại buộc vào như chơi!  
V2153 "Nghĩ đời mà ngán cho đời!  
V2154 "Tài tình chi lắm cho trời đất ghen!  
V2155 "Tiếc thay nước đã đánh phèn  
V2156 "Mà cho bùn lại vắn lên mấy lần!  
V2157 "Hồng quân với khách hồng quân  
V2158 "Đã xoay đến thế còn vắn chưa tha  
V2159 "Lỡ từ lạc bước, bước ra  
V2160 "Cái thân liệu những từ nhà liệu đi  
V2161 "Đầu xanh đã tội tình gì  
V2162 "Má hồng đến quá nửa thì chưa thôi?  
V2163 "Biết thân chạy thẳng khỏi trời  
V2164 "Cũng liều mặt phấn cho rồi ngày xanh."

Dòng 2165-2288  
Kiều và Từ Hải

V2165 Làn thêu gió mát trăng thanh  
V2166 Bồng đầu có khách biên đình sang chơi  
V2167 Râu hàm, hàm én, mày ngài  
V2168 Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao  
V2169 Đường đường một đấng anh hào  
V2170 Côn quyền hơn sức, lược thao gồm tài  
V2171 Đội trời đạp đất ở đời  
V2172 Họ Từ tên Hải, vốn người Việt-Đông  
V2173 Giang hồ quen thói vẫy vùng  
V2174 Gươm đàn nửa gánh, non sông một chèo  
V2175 Qua chơi thấy tiếng nàng Kiều  
V2176 Tắm lòng nhi nữ cũng xiêu anh hùng  
V2177 Thiếp danh đưa đến lầu hồng  
V2178 Hai bên cùng liếc, hai lòng cùng ưa

V2179                      Tù rằng: "Tâm phúc tương cờ  
V2180                      "Phải người trăng gió vật vờ hay sao?  
V2181                      "Bấy lâu nghe tiếng má đào  
V2182                      "Mắt xanh chẳng để ai vào, có không?  
V2183                      "Một đời được mấy anh hùng  
V2184                      "Bồ chi cá chậu chim lồng mà chơi?"  
V2185                      Nàng rằng: "Người dạy quá lời  
V2186                      "Thân này còn dám coi ai làm thường!  
V2187                      "Chút riêng chọn đá thử vàng  
V2188                      "Biết đâu mà gửi can tràng vào đâu?  
V2189                      "Còn như vào trước ra sau  
V2190                      "Ai cho kén chọn vàng thau tại mình?"  
V2191                      Tù rằng: "Lời nói hữu tình!  
V2192                      "Khiến người lại nhớ câu Bình nguyên quân  
V2193                      "Lại đây xem lại cho gần  
V2194                      "Phỏng tin được một vài phân hay không?"  
V2195                      Thưa rằng: "Lượng cả bao dung  
V2196                      "Tấn Dương được thấy mây rồng có phen  
V2197                      "Rộng thương cỏ nội, hoa hèn  
V2198                      "Chút thân bèo bọt dám phiền mai sau."  
V2199                      Nghe lời vừa ý, gật đầu  
V2200                      Cười rằng: "Tri kỷ trước sau mấy người?  
V2201                      "Khen cho con mắt tinh đời  
V2202                      "Anh hùng, đoán giữa trần ai mới già!  
V2203                      "Một lời đã biết đến ta  
V2204                      "Muôn chung, nghìn tứ, cũng là có nhau!"  
V2205                      Hai bên ý hợp tâm đầu  
V2206                      Khi thân, chẳng lựa là cầu mới thân!  
V2207                      Ngỏ lời nói với băng nhân  
V2208                      Tiền trăm lại cú nguyên ngân phát hoàn  
V2209                      Buồng riêng sửa chốn thanh nhàn  
V2210                      Đặt giường thất bảo, vây màn bát tiên  
V2211                      Trai anh hùng, gái thùyên quyên  
V2212                      Phỉ nguyện sánh phượng, đẹp duyên cười rồng  
V2213                      Nửa năm hương lửa đương nồng  
V2214                      Trượng phu thoát đã động lòng bốn phương  
V2215                      Trông vời trời bể mệnh mang  
V2216                      Thanh gươm, yên ngựa, lên đàng thẳng rong  
V2217                      Nàng rằng: "Phận gái chữ tòng

V2218 "Chàng đi, thiếp cũng một lòng xin đi."  
V2219 Tù rằng: "Tâm phúc tương tri  
V2220 "Sao không thoát khỏi nữ nhi thường tình?  
V2221 "Bao giờ mười vạn tinh binh  
V2222 "Tiếng chiêng dậy đất, bóng tinh rợp đường;  
V2223 "Làm cho rõ mặt phi thường  
V2224 "Bấy giờ ta sẽ rước nàng nghi gia  
V2225 "Bằng nay bốn bể không nhà  
V2226 "Theo càng thêm bận, biết là đi đâu?  
V2227 "Đành lòng chờ đón ít lâu  
V2228 "Chầy chăng là một năm sau vội gì?"  
V2229 Quyết lời dứt áo ra đi  
V2230 Gió đưa bằng tiện đến kỳ dặm khơi  
V2231 Nàng thì chiếc bóng song mai  
V2232 Đêm thâu đặng đặng, nhật cài then mây  
V2233 Sân rêu chẳng vẽ dấu giày,  
V2234 Cỏ cao hơn thước, liễu gày vài phân  
V2235 Đoái thương muôn dặm tử phần  
V2236 Hồn quê theo ngọn mây Tần xa xa  
V2237 Xót thay huyên cõi, xuân già  
V2238 Tấm lòng thương nhớ biết là có nguôi?  
V2239 Chốc là mười mấy năm trời  
V2240 Còn ra khi đã da mồi tóc sương  
V2241 Tiếc thay chút nghĩa cũ càng  
V2242 Dầu lìa ngó ý, còn vương tơ lòng  
V2243 Duyên em đầu nối chỉ hồng  
V2244 May ra khi đã tay bằng tay mang  
V2245 Tấc lòng cố quốc tha hương  
V2246 Đường kia, nổi nọ, ngổ ngang bời bời  
V2247 Cánh hồng bay bổng tuyệt vời  
V2248 Đã mòn con mắt, phương trời dăm dăm  
V2249 Đêm ngày luống những âm thầm  
V2250 Lửa binh đâu đã âm âm một phương  
V2251 Ngát trời sát khí mơ màng  
V2252 Đầy sông kinh ngạc, chật đường giáp binh  
V2253 Người quen thuộc, kẻ chung quanh  
V2254 Nhủ nàng hãy tạm lánh mình một nơi  
V2255 Nàng rằng: "Trước đã hẹn lời  
V2256 "Dẫu trong nguy hiểm, dám rời ước xưa."

V2257                    Còn đương dùng dằng, ngăn ngõ  
V2258                    Má ngoài đã thấy bóng cờ tiếng loa  
V2259                    Giáp binh kéo đến quanh nhà  
V2260                    Đồng thanh cùng gửi: "Nào là phu nhân?"  
V2261                    Hai bên mười vị tướng quân  
V2262                    Đặt gươm, cởi giáp, trước sân khấu đầu  
V2263                    Cung nga, thế nữ nối sau  
V2264                    Rằng: "Vâng lệnh chỉ rước châu vu qui."  
V2265                    Sẵn sàng phượng liễn, loan nghi  
V2266                    Hoa quan chấp chới, hà y rõ ràng  
V2267                    Dựng cờ nổi trống lên đàn  
V2268                    Trúc tờ nổi trước, đào vàng kéo sau  
V2269                    Hỏa bài tiền lộ ruổi mau  
V2270                    Nam đình, nghe động trống châu đại doanh  
V2271                    Kéo cờ lữ, phát súng thành  
V2272                    Tử công ra ngựa, thân nghênh cửa ngoài  
V2273                    Lửa mình là vẻ cân đai  
V2274                    Hãy còn hàm én, mảy ngài như xưa  
V2275                    Cười rằng: "Cá nước duyên ưa  
V2276                    "Nhớ lời nói những bao giờ hay không?  
V2277                    "Anh hùng mới biết anh hùng  
V2278                    "Rày xem phỏng đã cam lòng ấy chưa?"  
V2279                    Nàng rằng: "Chút phận ngây thơ  
V2280                    "Cũng may dây cát được nhờ bóng cây  
V2281                    "Đến bây giờ mới thấy đây  
V2282                    "Mà lòng đã chắc những ngày một hai."  
V2283                    Cùng nhau trông mặt cả cười  
V2284                    Đan tay về chống trướng mai tị tình  
V2285                    Tiệc bày thưởng tưởng khao binh  
V2286                    Om thòm trống trận, rập rình nhạc quân  
V2287                    Vinh hoa bỏ lúc phong trần  
V2288                    Chũ tình ngày lại thêm xuân một ngày

Dòng 2289-2438

Ân trả báo đền

V2289 Trong quân có lúc vui vầy  
V2290 Thong dong mới kể sự ngày hàn vi  
V2291 Khi Vô Tích, khi Lâm Chuy  
V2292 Nơi thì lừa đảo, nơi thì xót thương  
V2293 "Tấm thân rày đã nhẹ nhàng  
V2294 "Chút còn ân oán, đôi đường chưa xong."  
V2295 Từ công nghe nói thủy chung  
V2296 Bất bình nổi trận đùng đùng sấm vang  
V2297 Nghiêm quân, tuyển tướng sẵn sàng  
V2298 Dưới cờ một lệnh vôi vàng ruổi sao  
V2299 Ba quân chỉ ngọn cờ đào  
V2300 Đạo ra Vô Tích, đạo vào Lâm Chuy  
V2301 Mấy người phụ bạc xưa kia  
V2302 Chiếu danh tâm nã, bắt về hỏi tra  
V2303 Lại sai lệnh tiền truyền qua  
V2304 Giữ giàng họ Thúc một nhà cho yên  
V2305 Mụ quản gia, vải Giác Duyên  
V2306 Cũng sai lệnh tiền đem tin rước mời  
V2307 Thệ sư kể hết mọi lời  
V2308 Lòng lòng cùng giận, người người chấp uy  
V2309 Đạo trời báo phục chửi ghê  
V2310 Khéo thay! Một mẻ tóm về đầy nơi  
V2311 Quân trung, gươm lớn, giáo dài  
V2312 Vệ trong thị lập, cơ ngoài song phi  
V2313 Sẵn sàng tề chỉnh uy nghi  
V2314 Bác đồng chặt đất, tinh kỳ rợp sân  
V2315 Trưởng hùm mở giữa trung quân  
V2316 Từ công sánh với phu nhân cùng ngồi  
V2317 Tiên nghiêm, trống chửi dứt hồi  
V2318 Điểm danh trước dẫn chực ngoài cửa viên  
V2319 Từ rằng: "Ân oán hai bên  
V2320 "Mặc nàng xử quyết, báo đền cho minh."  
V2321 Nàng rằng: "Nhờ cậy uy linh  
V2322 "Hãy xin báo đáp ân tình cho phu  
V2323 "Báo ân rồi sẽ trả thù."  
V2324 Từ rằng: "Việc ấy để cho mặc nàng."  
V2325 Cho gươm mời đến Thúc lang  
V2326 Mặt như chàm đỏ, mình dường giề giun  
V2327 Nàng rằng: "Nghĩa trọng nghìn non

V2328 "Lâm Chuy người cũ, chàng còn nhớ không?  
V2329 "Sâm, Thương, chẳng vẹn chữ tòng  
V2330 "Tại ai, há dám phụ lòng cố nhân?  
V2331 "Gấm trăm cuốn, bạc nghìn cân  
V2332 "Tạ lòng dễ xứng báo ân gọi là  
V2333 "Vợ chàng quý quái, tinh ma  
V2334 "Phen này kẻ cắp, bà già gặp nhau  
V2335 "Kiến bò miệng chén chưa lâu  
V2336 "Mưu sâu cũng trả nghĩa sâu cho vừa!"  
V2337 Thúc sinh trông mặt bấy giờ  
V2338 Mồ hôi chàng đã như mưa ướt đầm  
V2339 Lòng riêng mừng sợ khôn cầm  
V2340 Sợ thay, mà lại mừng thầm cho ai  
V2341 Mụ già, sử trưởng, thứ hai  
V2342 Thoắt đưa đến trước, vội mời lên trên  
V2343 Dắt tay, mở mặt cho nhìn:  
V2344 "Hoa nô kia, với Trạc Tuyên, cũng tôi  
V2345 "Nhớ khi lỡ bước, sẩy vời  
V2346 "Non vàng chưa dễ đền bồi tám thương  
V2347 "Nghìn vàng gọi chút lễ thường  
V2348 "Mà lòng Xiếu mẫu mấy vàng cho cân!"  
V2349 Hai người trông mặt tàn ngần  
V2350 Nửa phần khiếp sợ, nửa phần mừng vui  
V2351 Nàng rằng: "Xin hãy rón ngòi  
V2352 "Xem cho rõ mặt, biết tôi báo thù!"  
V2353 Kiếp truyền chư tướng hiến phù  
V2354 Lại đem các tích phạm đồ hậu tra  
V2355 Dưới cò, gươm tuốt nắp ra  
V2356 Chính danh thủ phạm tên là Hoạn thư  
V2357 Thoắt trông, nàng đã chào thưa:  
V2358 "Tiểu thư cũng có bây giờ đến đây!  
V2359 "Đàn bà dễ có mấy tay  
V2360 "Đời xưa mấy mặt, đời này mấy gan!  
V2361 "Dễ dàng là thói hồng nhan  
V2362 "Càng cay nghiệt lắm, càng oan trái nhiều!"  
V2363 Hoạn thư hồn lạc phách xiêu  
V2364 Khẩu đầu dưới trướng, lựa điều kêu ca  
V2365 Rằng: "Tôi chút dạ đàn bà  
V2366 "Ghen tuông, thì cũng người ta thường tình!"

V2367 "Nghĩ cho khi các viết kinh  
V2368 "Với khi khỏi cửa, dứt tình chẳng theo  
V2369 "Lòng riêng, riêng cũng kính yêu  
V2370 "Chồng chung, chưa dễ ai chiều cho ai!  
V2371 "Trót lòng gây việc chông gai  
V2372 "Còn nhờ lượng bể thương bài nào chẳng."  
V2373 Khen cho: "Thật đã nên rằng  
V2374 "Khôn ngoan đến mực, nói năng phải lời  
V2375 "Tha ra thì cũng may đời  
V2376 "Làm ra thì cũng ra người nhỏ nhen  
V2377 "Đã lòng tri quá thì nên!"  
V2378 Truyền quân lệnh xuống tướng tiền tha ngay  
V2379 Tạ lòng, lạy trước sân mây  
V2380 Cửa viên lại dặt một dây dẫn vào  
V2381 Nàng rằng: "Lòng lộng trời cao!  
V2382 "Hại nhân, nhân hại, sự nào tại ta?"  
V2383 Trước là Bạc Hạnh, Bạc bà,  
V2384 Bên là Ứng, Khuyển, bên là Sở Khanh  
V2385 Tú bà cùng Mã Giám Sinh  
V2386 Các tên tội ấy đáng tình còn sao?  
V2387 Lệnh quân truyền xuống nội đao  
V2388 Thề sao, thì lại cứ sao ra hình  
V2389 Máu rơi, thịt nát, tan tành  
V2390 Ai ai trông thấy hồn kinh, phách rời  
V2391 Cho hay muôn sự tại trời  
V2392 Phụ người chẳng bỏ khi người phụ ta!  
V2393 Máy người bạc ác tình ma  
V2394 Mình làm, mình chịu, kêu mà ai thương!  
V2395 Ba quân đông mặt pháp trường  
V2396 Thanh thiên, bạch nhật, rõ ràng cho coi  
V2397 Việc nàng báo phục vừa rồi  
V2398 Giác Duyên vội đã gửi lời từ qui  
V2399 Nàng rằng: "Thiên tải nhất thì  
V2400 "Cố nhân đã dễ mấy khi bàn hoàn  
V2401 "Rồi đây bèo hợp mây tan  
V2402 "Biết đâu hạc nội, mây ngàn là đâu?"  
V2403 Sư rằng: "Cũng chẳng mấy lâu  
V2404 "Trong năm năm lại gặp nhau đó mà  
V2405 "Nhớ ngày hành cước phương xa



V2406 "Gặp sứ Tam hợp, vốn là tiên tri  
V2407 "Báo cho hội hợp chi kỳ:  
V2408 "Năm nay là một, nữa thì năm năm  
V2409 "Mới hay tiên định chẳng lầm  
V2410 "Đã tin điều trước, ắt nhằm điều sau  
V2411 "Còn nhiều ân ái với nhau  
V2412 "Cơ duyên nào đã hết đâu vội gì?"  
V2413 Nàng rằng: "Tiên định tiên tri  
V2414 "Lời sứ đã dạy, ắt thì chẳng sai  
V2415 "Họa bao giờ có gặp người  
V2416 "Vì tôi cậy hỏi một lời chung thân."  
V2417 Giác Duyên vâng dặn ân cần  
V2418 Tạ từ, thoát đã dời chân cõi ngoài  
V2419 Nàng từ ân oán rạch rời  
V2420 Bể oan dường đã vơi vơi cạnh lòng  
V2421 Tạ ân, lạy trước Từ công:  
V2422 "Chút thân bồ liễu nào mong có rày  
V2423 "Trộm nhờ sấm sét ra tay  
V2424 "Tác riêng như cát gánh đầy đở đi  
V2425 "Khắc xương ghi dạ tiết chi  
V2426 "Dễ đem gan óc đền nghì trời mây!"  
V2427 Từ rằng: "Quốc sĩ xưa nay  
V2428 "Chọn người tri kỷ một ngày được chẳng?  
V2429 "Anh hùng tiếng đã gọi rằng  
V2430 "Giữa đường dầu thấy bất bằng mà tha!  
V2431 "Hướng chi việc cũng việc nhà  
V2432 "Lựa là thâm tạ, mới là tri ân!  
V2433 "Xót nàng còn chút song thân  
V2434 "Bấy nay kẻ Việt, người Tần cách xa  
V2435 "Sao cho muôn dặm một nhà  
V2436 "Cho người thấy mặt, là ta cam lòng."  
V2437 Vội truyền sửa tiệc quân trung  
V2438 Muôn binh, nghìn tướng hội đồng tẩy oan

Dòng 2439-2564  
Từ Hải bỏ mình

V2439 Thừa cơ trúc chẻ, ngói tan  
V2440 Binh uy từ đấy sấm ran trong ngoài

V2441 Triều đình riêng một góc trời  
V2442 Gồm hai vãn võ, rạch đôi sơn hà  
V2443 Đòi cơn gió quét mưa sa  
V2444 Huyện thành đập đổ năm tòa côi nam  
V2445 Phong trần, mài một lưỡi gươm  
V2446 Những loài giá áo, túi cơm sá gì!  
V2447 Nghênh ngang một côi biên thùy  
V2448 Thiếu gì cô quả, thiếu gì bá vương  
V2449 Trước cò ai dám tranh cường  
V2450 Năm năm hùng cú một phương hải tần  
V2451 Có quan Tổng đốc trọng thần  
V2452 Là Hồ Tôn Hiến, kinh luân gồm tài  
V2453 Đẩy xe vàng chỉ đặc sai  
V2454 Tiện nghi bát tiễu, việc ngoài đồng nhưng  
V2455 Biết Từ là đáng anh hùng  
V2456 Biết nàng cũng dự quân trung luận bàn  
V2457 Đóng quân, làm chước chiêu an  
V2458 Ngọc, vàng, gấm vóc, sai quan thuyết hàng  
V2459 Lại riêng một lễ với nàng:  
V2460 Hai tên thể nữ, ngọc vàng nghìn cân  
V2461 Tin vào gửi trước trung quân  
V2462 Từ công riêng hãy mười phân hồ đồ  
V2463 "Một tay gây dựng cơ đồ  
V2464 "Bấy lâu bể Sở, sông Ngô tung hoành!  
V2465 "Bỏ thân về với triều đình  
V2466 "Hàng thần lơ láo, phận mình ra đâu?  
V2467 "Áo xiêm buộc trói lấy nhau  
V2468 "Vào lườn ra cúi, công hầu mà chi!  
V2469 "Sao bằng riêng một biên thùy  
V2470 "Súc này đã dễ làm gì được nhau  
V2471 "Chọc trời, khuấy nước, mặc dầu  
V2472 "Đọc ngang nào biết trên đầu có ai."  
V2473 Nàng thì thật dạ tin người  
V2474 Lễ nhiều, nói ngọt, nghe lời dễ xiêu  
V2475 "Nghĩ mình mặt nước cánh bèo  
V2476 "Đã nhiều lưu lạc, lại nhiều gian truân  
V2477 "Bằng nay chịu tiếng vương thần  
V2478 "Thênh thênh đường cái thanh vân hẹp gì  
V2479 "Công, tử, vẹn cả hai bề

V2480 "Dần dà rồi sẽ liệu về cố hương  
V2481 "Cũng ngôi mệnh phụ đường đường  
V2482 "Nở nang mày mặt, rõ ràng mẹ cha  
V2483 "Trên vì nước, dưới vì nhà  
V2484 "Một là đặc hiếu, hai là đặc trung  
V2485 "Chẳng hơn chiếc bách giữa dòng  
V2486 "E dè gió dập, hãi hùng sóng và."  
V2487 Nhân khi bàn bạc gần xa  
V2488 Thừa cơ, nàng mới bàn ra nói vào  
V2489 Rằng: "Ôn Thánh để đời dào  
V2490 "Tuổi ra đã khắp, thấm vào đã sâu  
V2491 "Bình thành công đức bấy lâu  
V2492 "Ai ai cũng đội trên đầu biết bao  
V2493 "Ngẫm từ đây việc binh đao  
V2494 "Đống xương vô định đã cao bằng đầu  
V2495 "Làm chi để tiếng về sau  
V2496 "Nghìn năm ai có khen đâu Hoàng Sào  
V2497 "Sao bằng lộc trọng, quyền cao  
V2498 "Công danh ai dứt lối nào cho qua?"  
V2499 Nghe lời nàng nói mạn mà  
V2500 Thế công, Từ mới đổi ra thế hàng  
V2501 Chính nghi tiếp sứ vội vàng  
V2502 Hẹn kỳ thúc giáp, quyết đường giải binh  
V2503 Tin lời thành hạ yêu minh  
V2504 Ngọn cờ ngợ ngác, trống canh trẽ tràng  
V2505 Việc binh bỏ chẳng giữ giàng  
V2506 Vương sư dò đã tỏ tường thực hư  
V2507 Hồ-công quyết kế thừa cơ  
V2508 Lễ tiên, binh hậu, khác cờ tập công  
V2509 Kéo cờ chiêu phủ tiên phong  
V2510 Lễ nghi giàn trước, bác đồng phục sau  
V2511 Từ-công hờ hững biết đâu?  
V2512 Đại quan lễ phục ra đầu cửa viên  
V2513 Hồ-công ám hiệu trận tiền  
V2514 Ba bề phát súng, bốn bên kéo cờ  
V2515 Đang khi bất ý chẳng ngờ  
V2516 Hùm thiêng khi đã sa cơ cũng hèn!  
V2517 Tử sinh, liều giữa trận tiền  
V2518 Dạn dầy cho biết gan liền tướng quân!

V2519 Khí thiêng khi đã về thần  
V2520 Nhon nhon còn đứng chôn chân giữa vòng  
V2521 Trơ như đá, vững như đồng  
V2522 Ai lay chẳng chuyển, ai rung chẳng rời  
V2523 Quan quân truy sát đuổi dài  
V2524 Âm âm sát khí, ngất trời ai đang  
V2525 Trong hào, ngoài lũy, tan hoang  
V2526 Loạn quân vừa dất tay nàng đến nơi  
V2527 Trong vòng tên đá bời bời  
V2528 Thấy Tù còn đứng giữa trời trơ trơ  
V2529 Khóc rằng: "Trí, dũng có thừa  
V2530 "Bởi nghe lời thiếp đến cơ hội này!  
V2531 "Mặt nào trông thấy nhau đây?  
V2532 "Thà liều sống chết một ngày với nhau!"  
V2533 Dòng thu như xối cơn sâu  
V2534 Dứt lời, nàng cũng gieo đầu một bên  
V2535 Lạ thay oan khí tương triền!  
V2536 Nàng vừa phục xuống, Tù liền ngã ra  
V2537 Quan quân, kể lại người qua  
V2538 Xót nàng, sẽ lại vực ra dần dần  
V2539 Đem vào đến trước trung quân  
V2540 Hồ-công thấy mặt, ân cần hỏi han  
V2541 Rằng: "Nàng chút phận hồng nhan  
V2542 "Gặp cơn binh cách, nhiều nàn cũng thương!  
V2543 "Đã hay thành toán miếu đường  
V2544 "Chấp công cũng có lời nàng mới nên  
V2545 "Bây giờ sự đã vẹn tuyền  
V2546 "Mặc lòng nghĩ lấy, muốn xin bề nào?"  
V2547 Nàng càng giọt ngọc tuôn dào  
V2548 Ngập ngừng mới gửi thấp cao sự lòng  
V2549 Rằng: "Tù là đấng anh hùng  
V2550 "Dọc ngang trời rộng, vẫy vùng bể khơi  
V2551 "Tin tôi nên quá nghe lời  
V2552 "Đem thân bách chiến làm tôi Triều đình  
V2553 "Ngỡ là phu quý phụ vinh  
V2554 "Ai ngờ một phút tan tành thịt xương!  
V2555 "Năm năm trời bể ngang tàng  
V2556 "Dẫn mình đi bỏ chiến tràng như không  
V2557 "Khéo khuyên kể lấy làm công

V2558 "Kể bao nhiêu lại đau lòng bấy nhiêu!  
V2559 "Xét mình công ít, tội nhiều  
V2560 "Sống thừa, tôi đã nên liều mình tôi!  
V2561 "Xin cho thiếu thỏ một đôi  
V2562 "Gọi là đắp điểm lấy người tử sinh."  
V2563 Hồ-công nghe nói thương tình  
V2564 Truyền cho kiêu táng di hình bên sông.

Dòng 2565-2648

Quyên sinh

V2565 Trong quân mở tiệc hạ công  
V2566 Xôn xao tơ trúc, hội đồng quân quan  
V2567 Bắt nàng thị yến dưới màn  
V2568 Giở say, lại ép vắn đàn nhật tâu  
V2569 Một cung gió tủi mưa sầu  
V2570 Bốn dây rỏ máu năm đầu ngón tay  
V2571 Ve ngâm, vượn hót, nào tà  
V2572 Lọt tai Hồ cũng nhận mảy, rơi châu  
V2573 Hỏi rằng: "Này khúc ở đâu?"  
V2574 "Nghe ra muôn oán, nghìn sầu lắm thay!"  
V2575 Thưa rằng: "Bạc mệnh khúc này  
V2576 "Phổ vào đàn ấy những ngày còn thơ  
V2577 "Cung cầm, lựa những ngày xưa  
V2578 "Mà gương bạc mệnh bây giờ là đây!"  
V2579 Nghe càng đắm, đắm càng say  
V2580 Lạ cho mặt sắt cũng ngây vì tình!  
V2581 Dạy rằng: "Hương hỏa ba sinh  
V2582 "Dây loan xin nối cầm lành cho ai."  
V2583 Thưa rằng: "Chút phận lạc loài  
V2584 "Trong mình, nghĩ đã có người thác oan  
V2585 "Còn chi nữa, cánh hoa tàn  
V2586 "Tơ lòng đã đứt, dây đàn Tiểu lân  
V2587 "Rộng thương còn mảnh hồng quần  
V2588 "Hơi tàn được thấy gốc phần là may!"  
V2589 Hạ công chén đã quá say  
V2590 Hồ công đến lúc rạng ngày nhớ ra  
V2591 Nghĩ mình phương diện quốc gia  
V2592 Quan trên nhắm xuống, người ta trông vào

V2593 Phải tuồng trăng gió hay sao?  
V2594 Sự này, biết tính thế nào được đây?  
V2595 Công nha vừa buổi rạng ngày  
V2596 Quyết tình, Hồ mới đoán ngay một bài  
V2597 Lệnh quan ai dám cãi lời?  
V2598 Ép tình mới gán cho người thổ quan  
V2599 Ông tơ thực nhé đa đoan!  
V2600 Xe tơ sao khéo vợ quàng vợ xiên?  
V2601 Kiệu hoa áp thẳng xuống thuyền  
V2602 Lá rèm rủ thấp, ngọn đèn khêu cao  
V2603 Nàng càng ủ liễu phai đào  
V2604 Trăm phần, nào có phần nào phần tươi  
V2605 "Đành thân cát dập sóng vùi  
V2606 "Cướp công cha mẹ, thiệt đời thông minh!  
V2607 "Chân trời, mặt bể, lênh đênh  
V2608 "Năm xương biết gửi tử sinh chốn nào?  
V2609 "Duyên đâu, ai dứt tơ đào?  
V2610 "Nợ đâu, ai đã dắt vào tận tay?  
V2611 "Thân sao, thân đến thế này?  
V2612 "Còn ngày nào cũng dư ngày ấy thôi!  
V2613 "Đã không biết sống là vui  
V2614 "Tắm thân nào biết thiệt thòi là thương!  
V2615 "Một mình cay đắng trăm đường  
V2616 "Thôi thì nát ngọc, tan vàng, thì thôi!"  
V2617 Mảnh trăng đã gác non đồi  
V2618 Một mình luống những đứng ngời chưa xong  
V2619 Triều đâu nổi sóng dùn dùn  
V2620 Hỏi ra mới biết là sông Tiền-đường  
V2621 Nhớ lời thần mộng rõ ràng  
V2622 "Này thôi hết kiếp đoạn tràng là đây!  
V2623 "Đạm Tiên, nàng nhé có hay?  
V2624 "Hẹn ta thì đợi dưới này rước ta."  
V2625 Dưới đèn sẵn bức tiên hoa  
V2626 Một thiên tuyệt bút, gọi là để sau  
V2627 Cửa bông vội mở rèm châu  
V2628 Trời cao, sông rộng, một màu bao la  
V2629 Rằng: "Từ công hậu đãi ta  
V2630 "Xót vì việc nước mà ra phụ lòng  
V2631 "Giết chồng mà lại lấy chồng

V2632 "Mặt nào mà lại đứng trong cõi đời?  
V2633 "Thôi thì một thác cho rồi  
V2634 "Tắm lòng phó mặc trên trời dưới sông!"  
V2635 Trông vời con nước mênh mông  
V2636 Dem mình gieo xuống giữa dòng tràng giang  
V2637 Thổ quan theo với vội vàng  
V2638 Thì đà đắm ngọc, chìm hương cho rồi!  
V2639 Thương thay! Cũng một thân người  
V2640 Hại thay! Mang lấy sắc tài làm chi?  
V2641 Những là oan khổ lưu ly  
V2642 Chờ cho hết kiếp, còn gì là thân?  
V2643 Mười lăm năm, bấy nhiêu lần  
V2644 Làm gương cho khách hồng quần thử soi  
V2645 Đời người đến thế thì thôi!  
V2646 Trong cơ âm cực, dương hồi khôn hay  
V2647 Mấy người hiếu nghĩa xưa nay  
V2648 Trời làm chi đến lâu ngày càng thương

Dòng 2649-2738

Giải thoát

V2649 Giác Duyên từ tiết già nàng  
V2650 Đeo bầu quấy níp, rộng đường vân du  
V2651 Gặp bà Tam hợp đạo cô  
V2652 Thong dong, hỏi hết nhỏ to sự nàng:  
V2653 "Người sao hiếu nghĩa đủ đường  
V2654 "Kiếp sao rặt những đoạn trường thế thôi?"  
V2655 Sư rằng: "Phúc họa đạo Trời  
V2656 "Cõi nguồn, cũng ở lòng người mà ra  
V2657 "Có Trời mà cũng tại ta  
V2658 "Tu là cõi phúc, tình là dây oan  
V2659 "Thúy Kiều sắc sảo, khôn ngoan  
V2660 "Vô duyên là phận hồng nhan đã đành  
V2661 "Lại mang lấy một chữ tình  
V2662 "Khư khư mình buộc lấy mình vào trong  
V2663 "Vây nên những chốn thong dong  
V2664 "Ở không yên ổn, ngồi không vững vàng  
V2665 "Ma đưa lối, quỷ đưa đường  
V2666 "Lại tìm những chốn đoạn trường mà đi



V2667 "Hết nạn ấy, đến nạn kia  
V2668 "Thanh lâu hai lượt, thanh y hai lần  
V2669 "Trong vòng giáo dục, gươm trần  
V2670 "Kề lưng hùm sói, gửi thân tôi đòi  
V2671 "Giữa dòng nước chảy sóng gồi  
V2672 "Trước hàm rồng cá, gieo mồi vắng tanh  
V2673 "Oan kia theo mãi với tình  
V2674 "Một mình mình biết, một mình mình hay  
V2675 "Làm cho sống đọa thác đầy  
V2676 "Đoạn trường cho hết kiếp này mới thôi!"  
V2677 Giác Duyên nghe nói rưng rùi:  
V2678 "Một đời nàng nhé! Thương ôi còn gì?"  
V2679 Sư rằng: "Song chẳng hề chi  
V2680 "Nghịch duyên cân lại, nhắc đi còn nhiều  
V2681 "Xét trong tội nghiệp Thúy Kiều  
V2682 "Mắc điều tình ái, khỏi điều tà dâm  
V2683 "Lấy tình thâm, trả nghĩa thâm  
V2684 "Bán mình đã động hiếu tâm đến Trời  
V2685 "Hại một người, cứu một người  
V2686 "Biết đường khinh trọng, biết lời phải chẳng  
V2687 "Thực công đức ấy ai bằng  
V2688 "Túc khiên đã rửa lông lông sạch rồi  
V2689 "Khi nên, Trời cũng chiều người  
V2690 "Nhẹ nhàng nợ trước, đền bồi duyên sau  
V2691 "Giác Duyên dẫu nhớ nghĩa nhau  
V2692 "Tiền Đường thả một bè lau rước người  
V2693 "Trước sau cho vẹn một lời  
V2694 "Duyên ta mà cũng phúc Trời chi không?"  
V2695 Giác Duyên nghe nói mằng lòng  
V2696 Lân la tìm thú bên sông Tiền đường  
V2697 Đánh tranh, chụm nóc thảo đường  
V2698 Một gian nước biếc, mây vàng chia đôi  
V2699 Thuê năm, ngư phủ hai người  
V2700 Đóng thuyền chực bến, kết chài giăng sông  
V2701 Một lòng chẳng quản mấy công  
V2702 Khéo thay! Gặp gỡ cũng trong chuyến vắn  
V2703 Kiều từ gieo xuống dòng ngân  
V2704 Nước xuôi bỗng đã trôi dần tận nơi  
V2705 Ngư ông kéo lưới vớt người

V2706 Ngẫm lời Tam hợp rõ mười chẳng ngoa!  
V2707 Trên mũi lướt thướt áo là  
V2708 Tuy dầm hơi nước, chưa lòa bóng gương  
V2709 Giác Duyên nhận thật mặt nàng  
V2710 Nàng còn thêm thiệp giấc nồng chưa phai  
V2711 Mơ màng phách quế, hồn mai  
V2712 Đạm Tiên, thoát đã thấy người ngày xưa  
V2713 Rằng: "Tôi đã có lòng chờ  
V2714 "Mất công mười mấy năm thừa ở đây  
V2715 "Chị sao phận mỏng, đức dày?  
V2716 "Kiếp xưa đã vậy, lòng này dễ ai!  
V2717 "Tâm thành đã thấu đến Trời  
V2718 "Bán mình là hiếu, cứu người là nhân  
V2719 "Một niềm vì nước vì dân  
V2720 "Âm công cất một đồng cân đã già  
V2721 "Đoạn trường số, rút tên ra  
V2722 "Đoạn trường thơ, phải đưa mà trả nhau  
V2723 "Còn nhiều hưởng thụ về sau  
V2724 "Duyên xưa đây đặn, phúc sau đời dào."  
V2725 Nàng còn ngơ ngẩn biết sao  
V2726 "Trạc Tuyên!" nghe tiếng gọi vào bên tai  
V2727 Giật mình thoát tỉnh giấc mai  
V2728 Bâng khuâng, nào đã biết ai mà nhìn  
V2729 Trong thuyền, nào thấy Đạm Tiên?  
V2730 Bên mình chỉ thấy Giác Duyên ngồi kề  
V2731 Thấy nhau màng rõ trăm bề  
V2732 Dọn thuyền, mới rước nàng về thảo lư  
V2733 Một nhà chung chạ sớm trưa  
V2734 Gió trăng mát mặt, muối dưa chay lòng  
V2735 Bốn bề bát ngát mênh mông  
V2736 Triều dâng hôm sớm, mây lồng trước sau  
V2737 Nạn xưa, trút sạch lâu lâu  
V2738 Duyên xưa chưa dễ biết đâu chốn này.

Dòng 2739-2966

Ngày trở về của Kim Trọng

V2739 Nỗi nàng tai nạn đã đây

V2740 Nỗi chàng Kim Trọng bấy chày mới thương  
V2741 Từ ngày muôn dặm phù tang  
V2742 Nửa năm ở đất Liêu dương lại nhà  
V2743 Vội sang vườn Thúy dò la  
V2744 Nhìn xem phong cảnh nay đã khác xưa  
V2745 Đây đường cỏ mọc lau thưa  
V2746 Song trăng quạnh quẽ, vách mưa rã rời  
V2747 Trước sau nào thấy bóng người  
V2748 Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông  
V2749 Xập xè én liệng lâu không  
V2750 Cỏ lan mặt đất, rêu phong dấu giày  
V2751 Cuối tường gai góc mọc đây  
V2752 Đi về, này những lối này năm xưa  
V2753 Chung quanh lặng ngắt như tờ  
V2754 Nỗi niềm tâm sự bây giờ hỏi ai?  
V2755 Láng giềng có kẻ sang chơi  
V2756 Lân la sẽ hỏi một hai sự tình  
V2757 Hỏi ông, ông mắc tụng đình  
V2758 Hỏi nàng, nàng đã bán mình chuộc cha  
V2759 Hỏi nhà, nhà đã dời xa  
V2760 Hỏi chàng Vương với Vương bà, Thúy Vân  
V2761 Đều là sa sút, khó khăn  
V2762 Thuê may, bán viết, kiếm ăn lần hồi  
V2763 Điều đâu sét đánh lưng trời  
V2764 Thoạt nghe, chàng thoát rụng rời xiết bao!  
V2765 Vội han di trú nơi nao?  
V2766 Đánh đường, chàng mới tìm vào tận nơi  
V2767 Nhà tranh, vách đất tả tơi  
V2768 Lau treo rèm nát, trúc gài phen thưa  
V2769 Một sân đất cỏ dầm mưa  
V2770 Càng ngao ngán nỗi, càng ngơ ngẩn dường!  
V2771 Đánh liều lên tiếng ngoài tường  
V2772 Chàng Vương nghe tiếng, vội vàng chạy ra  
V2773 Dắt tay vội rước vào nhà  
V2774 Mái sau, viên ngoai ông bà ra ngay  
V2775 Khóc than kể hết niềm tây:  
V2776 "Chàng ôi! Biết nỗi nước này cho chưa?  
V2777 "Kiều nhi phận mỏng như tờ  
V2778 "Một lời đã lỗi tóc tơ với chàng!

V2779 "Gặp cơn gia biến lạ đường  
V2780 "Bán mình nó đã tìm đường cứu cha  
V2781 "Dùng dằng khi bước chân ra  
V2782 "Cực trăm nghìn nỗi, dặn ba bốn lần  
V2783 "Trót lời nặng với lang quân  
V2784 "Mượn con em nó Thúy Vân thay lời  
V2785 "Gọi là trả chút nghĩa người  
V2786 "Sầu này dằng dặc muôn đời chưa quên!  
V2787 "Kiếp này duyên đã phụ duyên  
V2788 "Dạ đài còn biết, sẽ đền lai sinh  
V2789 "Mấy lời ký chú đình ninh  
V2790 "Ghi lòng để dạ, cất mình ra đi  
V2791 "Phận sao bạc bấy, Kiền nhi!  
V2792 "Chàng Kim về đó, con thì đi đâu?"  
V2793 Ông bà càng nói càng đau  
V2794 Chàng càng nghe nói, càng đau như dũa  
V2795 Vật mình, vẫy gió, tuôn mưa  
V2796 Dầm dề giọt ngọc, thần thờ hồn mai  
V2797 Đau đời đoạn, ngắt đời thôi  
V2798 Tỉnh ra lại khóc, khóc rồi lại mê  
V2799 Thấy chàng đau nỗi biệt ly  
V2800 Nhận ngừng, ông mới vỗ về giải khuyên:  
V2801 "Bây giờ ván đã đóng thuyền  
V2802 "Đã đành phận bạc, khôn đền tình chung!  
V2803 "Quá thương chút nghĩa đèo bông  
V2804 "Nghìn vàng thân ấy, dễ hòng bỏ sao?"  
V2805 Dễ dành, khuyên giải trăm chiều  
V2806 Lửa phiền càng dập, càng khô mới phiền  
V2807 Thề xưa giở đến kim hoàn  
V2808 Cửa xưa lại giở đến đàn với hương  
V2809 Sinh càng trông thấy, càng thương  
V2810 Gan càng tức tối, ruột càng xót xa  
V2811 Rằng: "Tôi trót quá chân ra  
V2812 "Để cho đến nỗi trôi hoa, dạt bèo  
V2813 "Cùng nhau thề thốt đã nhiều  
V2814 "Những điều vàng đá, phải điều nói không?  
V2815 "Chưa chẵn gối cũng vợ chồng  
V2816 "Lòng nào mà nỡ dứt lòng cho đang?  
V2817 "Bao nhiêu cửa, mấy ngày đàng

V2818 "Còn tôi, tôi gặp mặt nàng mới thôi!"  
V2819 Nỗi thương nói chẳng hết lời  
V2820 Tạ từ, sinh mới sứt sùi trở ra  
V2821 Vội về sửa chốn vườn hoa  
V2822 Rước mời viên ngoại ông bà cùng sang  
V2823 Thần hôn, chăm chút lễ thường  
V2824 Dưỡng thân, thay tấm lòng nàng ngày xưa  
V2825 Đình ninh mài lệ, chép thư  
V2826 Cắt người tìm tôi, đưa tờ nhắn nhe  
V2827 Biết bao công mượn, của thuê  
V2828 Lâm thanh mấy độ đi về dặm khơi  
V2829 Người một nơi, hỏi một nơi  
V2830 Mênh mông nào biết bể trời nơi nao?  
V2831 Sinh càng thảm thiết, khát khao  
V2832 Như nung gan sắt, như bào lòng son  
V2833 Ruột tằm ngày một héo mòn  
V2834 Tuyết sương ngày một hao mòn mình ve  
V2835 Thần thơ, lúc tỉnh, lúc mê  
V2836 Máu theo nước mắt, hồn lìa chiêm bao  
V2837 Xuân huyên lo sợ biết bao  
V2838 Quá ra, khi đến thế nào mà hay!  
V2839 Vội vàng sắm sửa chọn ngày  
V2840 Duyên Vân sớm đã xe dây cho chàng  
V2841 Người yếu điệu, kẻ văn chương  
V2842 Trai tài, gái sắc, xuân đương vừa thì  
V2843 Tuy rằng vui chữ vu qui  
V2844 Vui này, đã cất sàu kia được nào!  
V2845 Khi ăn ở, lúc ra vào  
V2846 Càng sâu duyên mới, càng dào tình xưa  
V2847 Nỗi nang nhớ đến bao giờ  
V2848 Tuôn châu đôi trận, vò tơ trăm vòng  
V2849 Có khi vắng vẻ thư phòng  
V2850 Đốt lò hương, giở phím đồng ngày xưa  
V2851 Bể bai, rủ rủ tiếng tơ  
V2852 Trầm bay lạt khói, gió đưa lay rèm  
V2853 Đường như bên nóc bên thềm  
V2854 Tiếng Kiều đồng vọng, bóng xiên mơ màng  
V2855 Bối lòng tạc đá ghi vàng  
V2856 Tưởng nàng, nên lại thấy nàng về đây

- V2857                                Những là phiền muộn đêm ngày  
V2858                                Xuân thu, biết đã đổi thay mấy lần  
V2859                                Chế khoa gặp hội tràng văn  
V2860                                Vương, Kim, cùng chiếm bảng xuân một ngày  
V2861                                Cửa trời rộng mở đường mây  
V2862                                Hoa chào ngô hạnh, hương bay dặm phần  
V2863                                Chàng Vương nhớ đến xa gần  
V2864                                Sang nhà Chung lão tạ ân chu tuyền  
V2865                                Tình xưa, ân trả, nghĩa đền  
V2866                                Gia thân bèn mới kết duyên Châu Trần  
V2867                                Kim tử nhẹ bước thanh vân  
V2868                                Nỗi nàng, càng nghĩ xa gần, càng thương  
V2869                                Ấy ai dặn ngọc thề vàng  
V2870                                Bây giờ kim mã, ngọc đường với ai  
V2871                                Rể bèo, chân sóng lạc loài  
V2872                                Nghĩ mình vinh hiển, thương người lưu ly  
V2873                                Vâng ra ngoại nhận Lâm Chuy  
V2874                                Quan sơn nghìn dặm, thê nhi một đoàn  
V2875                                Cầm đường ngày tháng thanh nhàn  
V2876                                Sớm khuya tiếng hạc, tiếng đàn tiêu dao  
V2877                                Phòng xuân trướng rủ hoa đào  
V2878                                Nàng Vân nằm bỗng chiêm bao thấy nàng  
V2879                                Tỉnh ra mới rỉ cùng chàng  
V2880                                Nghe lời, chàng cũng hai đường tin nghi  
V2881                                Nọ Lâm thanh với Lâm chuy  
V2882                                Khác nhau một chữ, hoặc khi có lầm  
V2883                                Trong cơ thành khí, tương tầm  
V2884                                Ở đây hoặc có giai âm chẳng là?  
V2885                                Thăng đường chàng mới hỏi tra  
V2886                                Họ Đô có kẻ lại già thừa lên:  
V2887                                "Sự này đã ngoại mười niên  
V2888                                "Tôi đã biết mặt, biết tên rành rành  
V2889                                "Tú bà cùng Mã Giám Sinh  
V2890                                "Đi mua người ở Bắc kinh đưa về  
V2891                                "Thúy Kiều tài sắc ai bì  
V2892                                "Có nghề đàn lại đủ nghề văn thơ  
V2893                                "Kiên trinh chẳng phải gan vừa  
V2894                                "Liều mình thế ấy, phải lừa thế kia  
V2895                                "Phong trần chịu đã ê chề

V2896 "Dây duyên, sau lại gả về Thúc lang  
V2897 "Phải tay vợ cả phũ phàng  
V2898 "Bắt về Vô tích, toan đường bẻ hoa  
V2899 "Bực mình, nàng mới trốn ra  
V2900 "Chẳng may lại gặp một nhà Bạc kia  
V2901 "Thoắt buồn về, thoắt bán đi  
V2902 "Mây trôi bèo nổi, thiếu gì là nơi!  
V2903 "Bỗng đâu lại gặp một người  
V2904 "Hơn người trí dũng, nghiêng trời uy linh  
V2905 "Trong tay muôn vạn tinh binh  
V2906 "Kéo về đóng chặt một thành Lâm chuy  
V2907 "Tóc tơ các tích mọi khi  
V2908 "Oán thì trả oán, ân thì trả ân  
V2909 "Đã nên có nghĩa có nhân  
V2910 "Trước sau trọn vẹn, xa gần ngợi khen  
V2911 "Chưa từng được họ được tên  
V2912 "Sự này, hỏi Thúc Sinh viên mới tường."  
V2913 Nghe lời Đỗ nói rõ ràng  
V2914 Túc thì đệ tiếp mời chàng Thúc Sinh  
V2915 Nổi nàng hỏi hết phân minh  
V2916 Chồng con đâu tá, tính danh là gì?  
V2917 Thúc rằng: "Gặp lúc lưu ly  
V2918 "Trong quân, tôi hỏi thiếu gì tóc tơ  
V2919 "Đại vương tên Hải họ Từ  
V2920 "Đánh quen trăm trận, sức dư muôn người  
V2921 "Gặp nàng thì ở châu Thai  
V2922 "Lạ gì quốc sắc, thiên tài phải duyên  
V2923 "Vẫy vùng trong bấy nhiêu niên  
V2924 "Làm nên động địa, kinh thiên ùng ùng  
V2925 "Đại quân đồn đóng cõi đông  
V2926 "Về sau chẳng biết vân mông làm sao?"  
V2927 Nghe tường ngành ngọn tiêu hao  
V2928 Lòng riêng, chàng luống lao đao thần thờ  
V2929 Xót thay chiếc lá bơ vơ  
V2930 Kiếp trần, biết dũ bao giờ cho xong?  
V2931 Hoa theo nước chảy xuôi dòng  
V2932 Xót thân chìm nổi, đau lòng hợp tan!  
V2933 Lời xưa đã lỗi muôn vàn  
V2934 Mảnh hương còn đó, phím đàn còn đây



- V2935 Đàn cầm khéo ngắt ngơ dây  
V2936 Lửa hương biết có kiếp này nữa thôi?  
V2937 Bình bông còn chút xa xôi  
V2938 Đỉnh chung sao nữ ăn ngồi cho an!  
V2939 Rắp mong treo ấn tù quan  
V2940 Mấy sông cũng lội, mấy ngàn cũng qua  
V2941 Giấn mình trong áng can qua  
V2942 Vào sinh ra tử, họa là thấy nhau  
V2943 Nghĩ điều trời thăm vực sâu  
V2944 Bóng chim tầm cá, biết đâu mà nhìn?  
V2945 Những là nấn ná đợi tin  
V2946 Nắng mưa đã biết mấy phen đổi dời!  
V2947 Năm mây, bỗng thấy chiếu Trời  
V2948 Khâm ban sắc chỉ đến nơi rành rành  
V2949 Kim thì cải nhậm Nam bình  
V2950 Chàng Vương, cũng cải nhậm thành Phú dương  
V2951 Sấm sanh xe ngựa vội vàng  
V2952 Hai nhà cùng thuận một đường phó quan  
V2953 Xây nghe thế giặc đã tan  
V2954 Sóng êm Phúc kiến, lửa tàn Tích giang  
V2955 Được tin Kim mới rủ Vương  
V2956 Tiện đường, cùng lại tìm nàng sau xưa  
V2957 Hàng-châu đến đó bấy giờ  
V2958 Thật tin hỏi được tóc tơ rành rành  
V2959 Rằng: "Ngày hôm nọ giao binh  
V2960 "Thất cơ, Từ đã thu linh trận tiền  
V2961 "Nàng Kiều công cả, chẳng đền  
V2962 "Lệnh quan lại bắt ép duyên Thổ-tù  
V2963 "Nàng đà gieo ngọc, trầm châu  
V2964 "Sông Tiền đường đó, ấy mờ hồng nhan!"  
V2965 Thương ôi! Không hợp mà tan  
V2966 Một nhà vinh hiển, riêng oan một nàng!

Dòng 2967-3220

Trùng phùng

- V2967 Chiêu hồn, thiết vị, lễ thường  
V2968 Giải oan, lập một đàn tràng bên sông  
V2969 Ngọn triều non bạc trùng trùng

V2970 Vời trông còn tưởng cánh hồng lúc gieo  
V2971 Tình thâm, bể thảm, lạ điều  
V2972 Nào hồn tinh vệ biết theo chốn nào?  
V2973 Cơ duyên đâu bỗng lạ sao?  
V2974 Giác Duyên đâu bỗng tìm vào đến nơi  
V2975 Trông lên linh vị chữ bài  
V2976 Thất kinh mới hỏi: "Những người đâu ta?  
V2977 "Vội nàng thân thích gần xa?  
V2978 "Người còn, sao bỗng làm ma khóc người?"  
V2979 Nghe tin ngỡ ngác rụng rời  
V2980 Xúm quanh kể họ, rộn lời hỏi tra:  
V2981 "Này chồng, này mẹ, này cha  
V2982 "Này là em ruột, này là em dâu  
V2983 "Thật tin nghe đã bấy lâu  
V2984 "Pháp sư dạy thế, sự đâu lạ đường!"  
V2985 Sư rằng: "Nhân quả với nàng  
V2986 "Lâm chuy buổi trước, Tiên đường buổi sau  
V2987 "Khi nàng gieo ngọc, trầm châu  
V2988 "Đón nhau, tôi đã gặp nhau rước về  
V2989 "Cùng nhau nường cửa Bồ-đề  
V2990 "Thảo-am đó, cũng gần kề chẳng xa  
V2991 "Phật tiền ngày bạc lân la  
V2992 "Đăm đăm, nàng cũng nhớ nhà khôn khuây."  
V2993 Nghe tin, nở mặt nở mày  
V2994 Màng nào lại quá màng này nữa chẳng?  
V2995 Từ phen chiếc lá lìa rừng  
V2996 Thăm tìm luống những liệu chùng nước mây  
V2997 Rõ ràng hoa rụng hương bay  
V2998 Kiếp sau họa thấy, kiếp này hẳn thôi  
V2999 Minh, dương, đôi ngã chắc rồi  
V3000 Cõi trần mà lại thấy người cứu nguyên  
V3001 Cùng nhau lạy tạ Giác Duyên  
V3002 Bộ hành một lũ, theo liền một khi  
V3003 Bể lau, vạch cỏ, tìm đi  
V3004 Tình thâm luống hầy hồ nghi nửa phần  
V3005 Quanh co theo giải giang tân  
V3006 Khởi rừng lau đã tới sân Phật đường  
V3007 Giác Duyên lên tiếng gọi nàng  
V3008 Buồng trong, vội dạo sen vàng bước ra

V3009 Trông xem đủ mặt một nhà:  
V3010 Xuân già còn khỏe, huyên già còn tươi  
V3011 Hai em phương trưởng hòa hai  
V3012 Nọ chàng Kim đó, là người ngày xưa!  
V3013 Tưởng bây giờ là bao giờ  
V3014 Rõ ràng mở mắt, còn ngờ chiêm bao!  
V3015 Giọt châu thánh thót quyên bào  
V3016 Màng màng, tủi tủi, biết bao sự tình!  
V3017 Huyên già dưới gối gieo mình  
V3018 Khóc than, mình kể sự mình đầu đuôi:  
V3019 "Tù con lưu lạc quê người  
V3020 "Bèo trôi, sóng vỗ, chốc mười lăm năm  
V3021 "Tính rằng sông nước cát lăm  
V3022 "Kiếp này, ai lại còn cầm gập đây?"  
V3023 Ông bà trông mặt, cầm tay  
V3024 Dung quang chẳng khác chi ngày bước ra  
V3025 Bấy chày dãi nguyệt đầu hoa  
V3026 Mười phần xuân có gầy ba bốn phần  
V3027 Nổi màng, biết lấy chi cân?  
V3028 Lời tan hợp, chuyện xa gần, thiếu đâu?  
V3029 Hai em hỏi trước han sau  
V3030 Đứng trông, chàng cũng trở sầu làm tươi  
V3031 Quây nhau lạ trước Phật đài  
V3032 Tái-sinh trần tạ lòng người tù bi  
V3033 Kiệu hoa giục già tức thì  
V3034 Vương ông dạy rước cùng về một nơi  
V3035 Nàng rằng: "Chút phận hoa rơi  
V3036 "Nửa đời nếm trải mọi mùi đắng cay  
V3037 "Tính rằng mặt nước chân mây  
V3038 "Lòng nào còn tưởng có rày nữa không?  
V3039 "Được rày tái thế tương phùng  
V3040 "Khát khao đã thỏa tấm lòng lâu nay  
V3041 "Đã đem mình bỏ am mây  
V3042 "Tuổi này gửi với cỏ cây cũng vừa  
V3043 "Mùi thiên, đã bén muối dưa  
V3044 "Màu thiên ăn mặc đã ưa nâu sồng  
V3045 "Sự đời đã tắt lửa lòng  
V3046 "Còn chen vào chốn bụi hồng làm chi?  
V3047 "Dở dang nào có hay gì?"

V3048 "Đã tu, tu trót qua thì, thì thôi!  
V3049 "Trùng sinh ân nặng biển trời  
V3050 "Lòng nào nỡ dứt nghĩa người ra đi?"  
V3051 Ông rằng: "Bỉ thử nhất thì  
V3052 "Tu hành thì cũng phải khi tòng quyền  
V3053 "Phải điều cầu Phật cầu tiên  
V3054 "Tình kia, hiếu nọ, ai đền cho đây?  
V3055 "Độ sinh nhờ đức cao dày  
V3056 "Lập am, rồi sẽ rước thầy ở chung."  
V3057 Nghe lời nàng phải chiều lòng  
V3058 Giã sư, giã cảnh, đều cùng bước ra  
V3059 Một đoàn về đến quan nha  
V3060 Đoàn viên, vội mở tiệc hoa vui vầy  
V3061 Tàng tàng, chén cúc dở say  
V3062 Đứng lên, Vân mới giải bày một hai  
V3063 Rằng: "Trong tác hợp cơ trời  
V3064 "Hai bên gặp gỡ, một lời kết giao  
V3065 "Gặp cơn bình địa ba đào  
V3066 "Vây đem duyên chị buộc vào duyên em  
V3067 "Cũng là phận cải, duyên kim  
V3068 "Cũng là máu chảy ruột mềm chú sao?  
V3069 "Những là rày ước mai ao  
V3070 "Mười lăm năm ấy, biết bao nhiêu tình!  
V3071 "Bây giờ gương vỡ lại lành  
V3072 "Khuôn thiêng lửa lọc, đã đành có nơi  
V3073 "Còn duyên may lại còn người  
V3074 "Còn vàng trắng bạc, còn lời nguyên xưa  
V3075 "Quả mai ba bảy đương vừa  
V3076 "Dào non sớm liệu xe tơ kịp thì."  
V3077 Dứt lời, nàng vội gạt đi:  
V3078 "Sự muôn năm cũ kể chi bây giờ?  
V3079 "Một lời tuy có ước xưa  
V3080 "Xét mình dải gió, dầm mưa đã nhiều  
V3081 "Nói càng hổ thẹn trăm chiều  
V3082 "Thì cho ngọn nước thủy triều chảy xuôi!"  
V3083 Chàng rằng: "Nói cũng lạ đời!  
V3084 "Dẫu lòng kia vậy, còn lời ấy sao?  
V3085 "Một lời đã trót thâm giao  
V3086 "Dưới giày có đất, trên cao có trời!"

V3087 "Dẫu rằng vật đổi sao dời  
V3088 "Tử sinh cũng giữ lấy lời tử sinh!  
V3089 "Duyên kia có phụ chi tình  
V3090 "Mà toan chia gánh chung tình làm hai?"  
V3091 Nàng rằng: "Gia thất duyên hài  
V3092 "Chút lòng ân ái, ai ai cũng lòng  
V3093 "Nghĩ rằng: Trong đạo vợ chồng  
V3094 "Hoa thơm phong nhụy, trăng vòng tròn gương  
V3095 "Chữ trinh đáng giá nghìn vàng  
V3096 "Đuốc hoa chẳng thẹn với chàng mai xưa!  
V3097 "Thiếp từ ngộ biến đến giờ  
V3098 "Ông qua, bướm lại, đã thừa xấu xa  
V3099 "Bấy chày gió táp mưa sa  
V3100 "Mấy trăng cũng khuyết, mấy hoa cũng tàn!  
V3101 "Còn chi là cái hồng nhan?  
V3102 "Đã xong thân thế, còn toan nổi nào?  
V3103 "Nghĩ mình chẳng hổ mình sao?  
V3104 "Dám đem trần cấu dụi vào bố kinh!  
V3105 "Đã hay chàng nặng vì tình  
V3106 "Trông hoa đèn chẳng thẹn mình lấm ru!  
V3107 "Tủ rày khép cửa phòng thu  
V3108 "Chẳng tu thì cũng như tu mới là!  
V3109 "Chàng đâu nghĩ đến tình xa  
V3110 "Đem tình cầm sắt đổi ra cầm cờ  
V3111 "Nói chi kết tóc xe tơ?  
V3112 "Đã buồn cả ruột, lại dờ cả đời!"  
V3113 Chàng rằng: "Khéo nói nên lời!  
V3114 "Mà trong lẽ phải có người có ta  
V3115 "Xưa nay trong đạo đàn bà  
V3116 "Chữ trinh kia cũng có ba bảy đường:  
V3117 "Có khi biến, có khi thường  
V3118 "Có quyền, nào phải một đường chấp kinh?  
V3119 "Như nàng lấy hiếu làm trinh  
V3120 "Bụi nào cho đục được mình ấy vay?  
V3121 "Trời còn để có hôm nay  
V3122 "Tan sương đầu ngõ, vén mây giữa trời  
V3123 "Hoa tàn mà lại thêm tươi  
V3124 "Trăng tàn mà lại hơn mười rằm xưa  
V3125 "Có điều chi nữa mà ngờ

V3126 "Khách qua đường để hững hờ chàng Tiêu?"  
V3127 Nghe chàng nói đã hết điều  
V3128 Hai thân thì cũng quyết theo một bài  
V3129 Hết lời khôn lẽ chối lời  
V3130 Cúi đầu, nàng những ngẩn dài thở than  
V3131 Nhà vừa mở tiệc đoàn viên  
V3132 Hoa soi ngọn đuốc, hồng chen bức là  
V3133 Cùng nhau giao bái một nhà  
V3134 Lễ đà đủ lễ, đôi đà đủ đôi  
V3135 Động phòng diu dặt chén mời  
V3136 Bâng khuâng duyên mới, ngậm ngùi tình xưa  
V3137 Những từ sen ngó đào tơ  
V3138 Mười lăm năm, mới bây giờ là đây!  
V3139 Tình duyên ấy, hợp tan này  
V3140 Bi hoan mấy nỗi, đêm chày trăng cao  
V3141 Canh khuya bức gấm rủ thao  
V3142 Dưới đèn tỏ dạng, má đào thêm xuân  
V3143 Tình nhân lại gặp tình nhân  
V3144 Hoa xưa ong cũ, mấy phen chung tình!  
V3145 Nàng rằng: "Phận thiệp đã đành  
V3146 "Có làm chi nữa cái mình bỏ đi!  
V3147 "Nghĩ chàng nghĩa cũ tình ghi  
V3148 "Chiều lòng gọi có xương tỳ mỷ may  
V3149 "Riêng lòng đã thẹn lắm thay  
V3150 "Cũng là mặt đạn, mảy dầy khó coi!  
V3151 "Những như âu yếm vành ngoài  
V3152 "Còn toan mở mặt với người cho qua  
V3153 "Lại như những thói người ta  
V3154 "Vớt hương dưới đất, bẻ hoa cuối mùa  
V3155 "Cũng dơ giở nhục bày trò  
V3156 "Còn tình đâu nữa, là thù đấy thôi!  
V3157 "Người yêu, ta xấu với người  
V3158 "Yêu nhau thì lại bằng mười phụ nhau  
V3159 "Cửa nhà dù tính về sau  
V3160 "Thì còn em đó, lọ cầu chị đây?  
V3161 "Chữ trinh còn một chút này  
V3162 "Chẳng cầm cho vững, lại giày cho tan!  
V3163 "Còn nhiều ân ái chan chan  
V3164 "Hay gì vậy cái hoa tàn mà chơi?"

V3165 Chàng rằng: "Gắn bó một lời  
V3166 "Bồng không cá nước, chim trời lỗ nhau  
V3167 "Xót người lưu lạc bấy lâu  
V3168 "Tuồng thề thốt nặng cũng đau đớn nhiều!  
V3169 "Thương nhau sinh tử đã liều  
V3170 "Gặp nhau còn chút bấy nhiêu là tình  
V3171 "Chùng xuân tơ liễu còn xanh  
V3172 "Nghĩ rằng chưa thoát khỏi vảnh ái ân  
V3173 "Gương trong chẳng chút bụi trần  
V3174 "Một lời quyết hẳn muôn phần kính thêm  
V3175 "Bấy lâu đáy bể mò kim  
V3176 "Là nhiều vàng đá, phải tìm trăng hoa?  
V3177 "Ai ngờ lại hợp một nhà  
V3178 "Lọ là chần gối, mới ra sắt cầm!"  
V3179 Nghe lời sửa áo, cài trâm  
V3180 Khẩu đầu lạy tạ cao thâm nghìn trùng  
V3181 "Thân tàn gạn đục khơi trong  
V3182 "Là nhờ quân tử khác lòng người ta  
V3183 "Mấy lời tâm phúc ruột rà  
V3184 "Tương tri đường ấy, mới là tương tri!  
V3185 "Chở che, đùm bọc, thiếu gì?  
V3186 "Trăm năm danh tiết cũng vì đêm nay!"  
V3187 Thoát thôi, tay lại cầm tay  
V3188 Càng yêu vì nét, càng say vì tình  
V3189 Thêm nén giá, nối hương bình  
V3190 Cùng nhau lại chúc chén quỳnh giao hoan  
V3191 Tình xưa lai láng khôn hàn  
V3192 Thong dong, lại hỏi ngón đàn ngày xưa  
V3193 Nàng rằng: "Vì mấy đường tơ  
V3194 "Làm người cho đến bây giờ mới thôi!  
V3195 "Ăn năn thì sự đã rồi!  
V3196 "Nể lòng người cũ, vâng lời một phen."  
V3197 Phím đàn diu dặt tay tiên  
V3198 Khói trầm cao thấp, tiếng huyền gần xa  
V3199 Khúc đầu dậm ấm dương hòa!  
V3200 Ấy là hồ điệp hay là Trang sinh?  
V3201 Khúc đầu êm ái xuân tình!  
V3202 Ấy hồn Thục đế hay mình Đỗ-quyên?  
V3203 Trong sao châu rõ duênh quyên



V3204 Ấm sao hạt ngọc Lam điền mới đông!  
V3205 Lọt tai nghe suốt năm cung  
V3206 Tiếng nào là chẳng nã nùng xôn xao  
V3207 Chàng rằng: "Phổ ấy tay nào?  
V3208 "Xưa sao sầu thảm, nay sao vui vầy?  
V3209 "Tẻ vui bởi tại lòng này  
V3210 "Hay là khổ-tận đến ngày cam-lai?"  
V3211 Nàng rằng: "Vì chút nghề chơi  
V3212 "Đoạn trường tiếng ấy hại người bấy lâu!  
V3213 "Một phen tri kỷ cùng nhau  
V3214 "Cuốn dây từ đấy, về sau cũng chừa."  
V3215 Truyện trò chưa cạn tóc tơ  
V3216 Gà đà gáy sáng, trời vừa rạng đông  
V3217 Tình riêng, chàng lại nói sòng  
V3218 Một nhà ai cũng lạ lòng khen khao  
V3219 Cho hay thực nữ chí cao  
V3220 Phải người sớm muộn tối đào như ai?

Dòng 3221-3254

Đoạn kết

V3221 Hai tình vẹn vẽ hòa hai  
V3222 Chẳng trong chẵn gối, cũng ngoài cầm thơ  
V3223 Khi chén rượu, lúc cuộc cờ  
V3224 Khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên  
V3225 Ba sinh đã phỉ mười nguyên  
V3226 Duyên đôi lứa cũng là duyên bạn bầy  
V3227 Nhớ lời, lập một am mây  
V3228 Khiến người thân tín rước thầy Giác Duyên  
V3229 Đến nơi đóng cửa gài then  
V3230 Rêu trùn kê gạch, cỏ lên mái nhà  
V3231 Sư đà hái thuốc phương xa  
V3232 Mây bay, hạc lánh, biết là tìm đâu?  
V3233 Nặng vì chút nghĩa bấy lâu  
V3234 Trên am cứ giữ hương dầu hôm mai  
V3235 Một nhà phúc lộc gồm hai  
V3236 Nghìn năm dằng dặc, quan giai lần lần  
V3237 Thừa gia chẳng hết nàng Vân  
V3238 Một cây cù-mộc, một san quế-hòe

V3239 Phong lưu phú quý ai bì  
V3240 Vườn xuân một cửa để bia muôn đời  
V3241 Ngẫm hay muôn sự tại trời  
V3242 Trời kia đã bắt làm người có thân  
V3243 Bắt phong trần, phải phong trần  
V3244 Cho thanh cao, mới được phần thanh cao  
V3245 Có đâu thiên vị người nào  
V3246 Chũ Tài, chũ Mệnh dồi dào cả hai  
V3247 Có tài, mà cậy chi tài?  
V3248 Chũ tài liền với chũ tai một vắn  
V3249 Đã mang lấy nghiệp vào thân  
V3250 Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa  
V3251 Thiện căn ở tại lòng ta  
V3252 Chũ tâm kia mới bằng ba chũ tài!  
V3253 Lời quê chấp nhật đông dài  
V3254 Mua vui cũng được một vài trống canh.